

Liturgie zondag 15 september 2024

Intochtslied: Lied 601: 1 en 2

Votum/Bemoediging en Groet

Lied 601: 3

(Gemeente gaat zitten)

Gebed voor de nood van de wereld

Zingen: U Vader, U aanbidden wij

Lied 302: 2, 3 en 4

Gebed voor de opening van het Woord

Korte introductie van het boek Koningen via een stripverhaal (ca.10 min.)

<https://youtu.be/uhd7t7tPVQg>

Eerste lezing 2 Koningen 20: 1-11

Zingen : Lied 25a: 1

Tweede lezing: Jesaja 38: 9 – 20 (Lied van Hizkia)

Zingen: Lied 25a: 2

Preek

Inzameling van de gaven

Dankgebed, voorbede , stilgebed, *ONZE VADER*.

Slotzang (staande) lied 416 (Liedboek 2013)

Zegen/gezongen amen