

# KERKPLUS

Een uitgave van de Protestantse Gemeente te Wormerveer



22 september 2024, nr. 766

“Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk” Zo luidde ooit de titel van een boek van de theoloog Dorothee Sölle. Ze ontleende deze titel aan het boek Spreuken. Daar lezen we in hoofdstuk 11:14 “Door gebrek aan visie, gaat het volk ten onder”. Als er geen visioenen zijn, geen dromen van een andere, een betere en rechtvaardiger toekomst, dan gaan we ‘ten onder’ aan teleurstelling, moedeloosheid, bitterheid en cynisme. Hoe ga je om met de chaos? Hoe ga je om met de chaos in je land en in je hoofd? Dat is niet alleen een vraag van nu, maar van alle tijden. Profeten zijn



mensen die daar een antwoord op proberen te geven. Het zijn mensen met visie, met een kijk op de zaak. Temidden van alle ‘schreeuwerige’ woorden die geroepen worden, weten zij de stem van de Eeuwige te verstaan. Zij ZIEN wat die stem te vertellen heeft. Zo’n profeet is ook Zacharia. Heel beeldend vertelt hij hoe het leven kan zijn en ook zou moeten zijn, om

daarmee de hoop te voeden. Later zal van Jezus hetzelfde verteld worden. Hij opent ogen, oren en monden. Hij richt lamgeslagen mensen weer op. In alles wat hij zegt en doet, is hij “Zoon van God”. Mens in wie de hemel opengaat.

## Medewerkers in deze dienst

Voorganger: ds. Piet Nijssen  
Ambtsdragers: Tineke Andrea  
To Vooren  
Lector: To Vooren  
Organist: Wouter Feenstra

Gastvrouw: Iep van Dongen  
Beeldbewerking: Anton Boot  
Camerabediening: Henk Bakker  
Koffie: Pim en Wendy Meeth  
Koster: Han Eelman

## Orde van dienst:

Intochtslied: Lied 215: 1, 2, 3, 4 en 7  
Bemoediging en groet  
Psalm 121: 1, 2 en 4  
Gebed om vergeving  
Loflied 705: 1 en 3  
Over de lezingen van deze zondag  
Lied 333 Gebed voor de opening van het Woord,  
1e Schriftlezing: Zacharia 8: 1-8 en 16-17  
Lied 756: 1, 2, 3, 4, 5 en 6

2e Schriftlezing: Marcus 8: 22-26  
Lied 339A, Acclamatie na de lezingen  
Overdenking en orgelspel  
Lied 534  
Gebeden en collecte  
Slotlied: Lied 801: 1, 2, 3, 4 en 5  
Zegen en gezongen amen

## Waarvoor wij geld geven: 1<sup>e</sup> collecte: **KNGF hulphonden**



KNGF helpt mensen met een beperking om hun wereld te vergroten en zelfstandigheid te behouden, met inzet van professioneel getrainde hulphonden. Een leuke baan vinden, daten, op vakantie gaan, of een restaurant bezoeken: voor mensen met een beperking kan dat een uitdaging zijn. Een hulphond maakt de stap naar buiten kleiner, zodat het sociale leven groter wordt.

2<sup>e</sup> collecte is bestemd voor onze kerkelijke activiteiten



### **Diaconale collecte**

NL 96 INGB 0005 1574 31  
Diaconie Protestantse gemeente te  
Wormerveer



### **Collecte Kerkelijke activiteiten**

NL 17 INGB 0006 1816 21  
Protestantse gemeente te  
Wormerveer

## Onze zieken:



Mevr. Ineke v.d. Berg is overgebracht naar Recura, Kon. Julianaplein 36, 1502 DV Zaandam. Mevr. Van Schaik Kelder is twee keer gevallen. Eerst heeft ze haar schouder gebroken en de tweede keer is ze gewond geraakt aan haar hoofd. Voorlopig verblijft zij in verzorgingstehuis De Rietvelden.

Er verblijven meerdere gemeenteleden in een verzorgingstehuis. Hun adressen vindt u op de website (menu: pastoraat) in het item: "**Laat eens wat van u horen**". Wij wensen alle (langdurige) zieken Gods nabijheid en steun toe. Ook voor wie hen verzorgen, sterkte en geduld gewenst.

Meldingen over zieken in onze gemeente kunnen worden doorgegeven aan coördinator pastoraat

**Hans Boerma tel: 075 6213893.**

De bloemen van Wormerveer gingen op 15 september naar mevr. C.E. Beernink. De bloemen van Wormer gingen naar de heer Andries Hoekstra. De bloemen gingen vergezeld van een kaart en de hartelijke groeten van de gemeente.

## Komende dagen jarig:

Alle gemeenteleden die deze week jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst op de weg die voor u ligt.

## Senioreuitje:

Op 2 oktober gaan we naar het Zaanse museum, hier is dan een tentoonstelling die ons erg leuk lijkt. We beginnen met koffie met wat lekkers, dan de tour door het museum en vervolgens sluiten we af met een drankje. De koffie staat om 14.00 uur klaar. U kunt zich hiervoor opgeven via de intekenlijst die achterin de kerk en in de kosterij aanwezig zal zijn. U kunt daarop aangeven of u mee wilt, u een museumjaarkaart heeft en of u misschien wil rijden. We hopen op een gezellige dag met elkaar! Hartelijke groeten van de Diaconie

## Eerste bijeenkomst

**Leerhuis Eigentijds Geloven door Johan Mulder**

**Doornse Catechismus.**

*Oude vragen, nieuwe antwoorden.*

Bespreking van vragen over de centrale punten van het christelijk geloof, door predikanten die behoren tot de protestantse vernieuwingsbeweging Op Goed Gerucht.

**Voor wie?** Voor iedereen die samen met anderen wil doorpraten over actuele vragen van het christelijk geloof.

**Datum?** Woensdagmiddag 25 september

**Tijd?** Van 13.30 uur - 15.30 uur

**Waar?** De Kosterij



## Chauffeurs gezocht voor de zondagse taxidienst



Wij zoeken met spoed versterking voor ons taxi-team! Ons team is echt te klein geworden en bovendien zijn er op dit moment twee chauffeurs niet inzetbaar. Met een paar chauffeurs erbij zijn we allemaal minder vaak aan de beurt en is het voor iedereen beter vol te houden!

Wij rekenen op u! Graag bij mij aanmelden: Arine Jobse-Swart – 075-6284455

## Oppepper bloemen

Zou het niet mooi zijn om -misschien wel wekelijks- een tweede bos bloemen weg te geven, namens de PKN gemeente Wormerveer/Wormer? En dan niet aan een gemeentelid, maar juist aan iemand van buiten onze kerk! Misschien aan uw buurman die momenteel wel een steuntje in de rug kan gebruiken. U kent vast wel iemand die een oppeppertje kan gebruiken.

Als dat zo is, kunt u de naam en het adres van die persoon aan de leden van de diaconie Wormerveer/Wormer doorgeven.



## Agenda:

<b>Maandag</b>	23 sept.	13.30 uur	Vrouwengespreksgroep
	23 sept.	19.45 uur	Cantorij
<b>Woensdag</b>	25 sept.	10.00 uur	Koffie drinken De Nieuwe Steeg in de Kosterij
	25 sept.	13.30 uur	Leerhuis Eigentijds Geloven
<b>Zondag</b>	29 sept.	10.00 uur	Dienst, voorganger onze eigen predikant ds. Johan Mulder

De werkdagen van ds. Johan Mulder zijn dinsdag en donderdag.

Telefonisch spreekuur maandag van 10-12 uur. Tel. nr. 06-55331513, Email: predikant@pknwormerveer.nl

**Tekst en tips voor KerkPlus uiterlijk vrijdagmiddag 15.00 uur naar:  
kerkplus@pknwormerveer.nl of Wil Renaud, tel: 075-6289104**