

KERKPLUS

Een uitgave van de Protestantse Gemeente te Wormerveer

29 september 2024, nr. 767

De preek van aanstaande zondag gaat over de bekende drie woorden "Geloof, hoop en liefde". Zie hier drie belangrijke deugden uit onze christelijke traditie. Ze staan voor een goed leven en een sterke geloofsgemeenschap.

Geloof verwijst naar vertrouwen in God en de overtuiging dat er een hogere macht is. Het gaat om het hebben van vertrouwen in deugdzaamheid, waarheid en het goedkomen.

Hoop is de verwachting van een betere toekomst. Het geeft mensen de kracht om vol te houden, zelfs in moeilijke



tijden. Het is de overtuiging dat er altijd mogelijkheden zijn voor groei en verbetering.

Liefde wordt gezien als de hoogste deugd. Het omvat onvoorwaardelijke zorg voor anderen, medemenselijkheid en de bereidheid om te geven zonder iets terug te verwachten. Het is de basis voor relaties en gemeenschap. Wat heeft dit ons vandaag de dag te zeggen en welke van de drie vindt u zelf het belangrijkste?

Medewerkers in deze dienst

Voorganger: ds. Johan Mulder
Ambtsdragers: Lummie Peelen
Jaap Jenema
Lector: Arine Jobse
Organist: Corry van Gorp

Gastvrouw: To Vooren
Beeldbewerking: Hans Jobse
Camerabediening: Han Eelman
Koffie: To Vooren en Willy Straster
Koster: Irene Hooij

Orde van dienst:

Intochtslied: Ps. 103: 1 en 3
Bemoediging en groet
Lied: Ps. 103: 5
De tien woorden
Lied 119: 21
Gebed voor de wereld
Lied 869: 1 en 7
Moment met de kinderen
1e Schriftlezing: Leviticus 19: 11-18 en

2e Schriftlezing: 1 Korintiërs 13
Lied 66 uit Weerklank
Overdenking en orgelspel
Lied 791
Gebeden en collecte
Slotlied: 793: 1 en 3
Zegen en gezongen amen

Waarvoor wij geld geven: 1^e collecte: **Blijf Groep**



In april jongstleden zijn Arine en Renske naar de Blijfgroep geweest, deze is gehuisvest in het Jan Slothuis te Wormerveer. De Blijf Groep helpt om huiselijk geweld te stoppen. Zij bieden hulp aan alle betrokkenen: slachtoffers, kinderen en plegers. Uitgangspunt is het geweld te stoppen en veiligheid te creëren door hulp op maat. De diaconieleden hebben een mooi geldbedrag overhandigd aan de Blijf Groep, dat inmiddels gebruikt is voor een nieuwe houten zandbak in de buitenruimte voor de kinderen. De collecte van vandaag wordt

besteed aan het maken van zogenaamde 'welkompakketjes' die de vrouwen krijgen wanneer zij nieuw binnenkomen bij de Blijfgroep.

2^e collecte is bestemd voor onze kerkelijke activiteiten

Diaconale collecte



NL 96 INGB 0005 1574 31
Diaconie Protestantse gemeente te
Wormerveer

Collecte Kerkelijke activiteiten



NL 17 INGB 0006 1816 21
Protestantse gemeente te
Wormerveer

Onze zieken:



Er verblijven meerdere gemeenteleden in een verzorgingstehuis. Hun adressen vindt u op de website (menu: pastoraat) in het item: "**Laat eens wat van u horen**". Wij wensen alle (langdurige) zieken Gods nabijheid en steun toe. Ook voor wie hen verzorgen, sterkte en geduld gewenst. Meldingen over zieken in onze gemeente kunnen worden doorgegeven aan coördinator pastoraat **Hans Boerma tel: 075 6213893**.

De bloemen gingen op 15 september naar mevr. Mevr. Van Schaik- Kelder. De bloemen gingen vergezeld van een kaart en de hartelijke groeten van de gemeente.

Komende dagen jarig:

Op 4 okt. mevr. R. Luijt- Pluister.

Op 4 okt. mevr. A. de Koning- Poortvliet.

Alle gemeenteleden die deze week ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst op de weg die voor u ligt.

Jubileum 1

Dirk Kooij en Margriet van Dongen zijn op 28 september 25 jaar getrouwd. Wij feliciteren hen van harte en wensen ze een mooie dag met kinderen en verdere familie.

Jubileum 2

Onze oud-predikant Wouter Klouwen werd zondag 22 september door het opzetten van een prachtige hoed in het zonnetje gezet voor zijn 25 jarig ambtsjubileum. Gelijktijdig werd zijn boek met 15 preken "Wie durft geloven?" uitgegeven als cadeau van de gemeente Baarn



Actie voedselbank



Afgelopen week hebben we 7 grote kratten en een aantal kleine doosjes naar de Voedselbank gebracht. Ze waren er weer heel blij mee, alle gevers heel hartelijk bedankt!

Alvast voor in de agenda

De kunst van het ouder worden. 23 oktober, 10-12 uur, Nicolaaskerk Krommenie



'Ouder worden, daar is geen kunst aan, dat gaat vanzelf'. Met deze uitspraak zijn de predikanten Hans de Waal en Bart Vijfvinkel het niet zomaar eens. Ouder worden is volgens hen wel degelijk een kunst. Het vraagt om oefening en inspiratie, het komt met ontdekkingen en teleurstellingen, het is kostbaar en verrassend.

Herkenbaar, of juist bevreemdend? Stof genoeg voor een goed gesprek. Van harte welkom!

Woensdag 23 oktober 2024 van 10.00-12.00 uur

Nicolaaskerk, Krommenie (Kerkplein 1)

Aanmelden (handig, niet verplicht): ds. Hans de Waal (06 30433975)/ johannesadewaal@gmail.com of ds. Bart Vijfvinkel (06 19685110)/ bart.vijfvinkel@live.nl

Agenda:

Maandag	30 sept.	13.30 uur	Gebedsgroep
	30 sept.	19.45 uur	Cantorij
Woensdag	02 okt.	10.00 uur	Koffie drinken De Nieuwe Steeg in de Kosterij
	02 okt.	14.00 uur	Seniorenuitje in het Zaans museum
Zondag	06 okt.	10.00 uur	Gezamenlijke dienst, voorganger de dominee van Wormer ds. Bart Vijfvinkel.

**Tekst en tips voor KerkPlus uiterlijk vrijdagmiddag 15.00 uur naar:
kerkplus@pknwormerveer.nl of Wil Renaud, tel: 075-6289104**