

KERKPLUS

Een uitgave van de Protestantse Gemeente te Wormerveer

13 oktober 2024, nr. 769



Christenen vormen de grootste groep van gelovigen in de wereld. Wat betekent dat voor onze Boodschap voor de wereld en voor onze keuzes in het leven? Wat kunnen christenen perspectief bieden aan de mensheid, aan de aarde, aan oorlogvoerenden?

Medewerkers in deze dienst

Voorganger: ds. G. van Reeuwijk
Ambtsdragers: Wil Renaud
Eddie Zwart
Lector: To Vooren
Organist: Jacob Wakker
Gastvrouw: Tineke Andrea

Beeldbewerking: Martijn Bakker
Camerabediening: Henk Bakker
Koffie: Volker Renaud
Gerda Andrea
Koster: Wallie Peelen

Orde van dienst:

Openingslied: lied 33: 1, 2 en 3
Bemoediging en groet
Gemeente gaat zitten
Lied 1008 als Kyriëgebed
Lied 747: 1, 2 en 3 als Glorialied
Gebed om de Heilige Geest
1e Schriftlezing: Spreuken 9
Lied: 846: 1, 2 en 3

2e Schriftlezing: 1 Korintiërs 12: 1-21
Lied 970
Overdenking en orgelspel
Lied 846: 4, 5 en 6
Gebeden en collecte
Slotlied: lied 634
Zegen en gezongen amen

Waarvoor wij geld geven: 1^e collecte: **Red een kind**



Red een Kind is een christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie, in 1968 opgericht in Nederland. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. Zij werken daarbij samen met verschillende Nederlandse, internationale en lokale organisaties. Onze gemeente ondersteunt sinds twee jaar de familie Omondi in Kenia. Zij zijn een gezin bestaande uit acht personen; de ouders en hun zes kinderen. De diaconie stuurt een á twee keer per jaar een brief naar hen met algemene informatie over onze kerkelijke gemeente en ook vragen zij hoe het met de familie gaat. Het is leuk als we dan een brief van ze terugkrijgen, zo leren we elkaar een beetje kennen.



2^e collecte is bestemd voor onze kerkelijke activiteiten



Diaconale collecte

NL 96 INGB 0005 1574 31
Diaconie Protestantse gemeente te
Wormerveer



Collecte Kerkelijke activiteiten

NL 17 INGB 0006 1816 21
Protestantse gemeente te
Wormerveer

Onze zieken:



Er verblijven meerdere gemeenteleden in een verzorgingstehuis. Hun adressen vindt u op de website (menu: pastoraat) in het item: "**Laat eens wat van u horen**". Wij wensen alle (langdurige) zieken Gods nabijheid en steun toe. Ook voor wie hen verzorgen, sterkte en geduld gewenst. Meldingen over zieken in onze gemeente kunnen worden doorgegeven aan coördinator pastoraat

Hans Boerma tel: 075 6213893.

De bloemen van Wormerveer gingen op 6 oktober naar het 25-jarig bruidspaar Dirk Kooij en Margriet van Dongen. De bloemen van Wormer gingen naar Christine Wals. De bloemen gingen vergezeld van een kaart en de hartelijke groeten van de gemeente.

Komende dagen jarig:

Op 16 okt. dhr. P. Smit.

Alle gemeenteleden die deze week ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst op de weg die voor u ligt.

Taizéviering in de Noorderkerk, zondagmiddag 13 oktober 2024



Zondag 13 oktober a.s. is er weer een Taizéviering in de Noorderkerk in Zaandam. Onze vieringen zijn gebaseerd op de diensten in Taizé: Zingen, Bidden, Bijbellezen en Stilte.

Die Stilte staat net als in Taizé centraal. In de stilte is er ruimte om tot jezelf te komen en ook ruimte om God te ontmoeten. Zingen doen we uiteraard uit het ruime aanbod Taizéliederen.

Datum: zondagmiddag 13 oktober 2024.

Locatie: Noorderkerk, Heijermansstraat 127, Zaandam, in de grote zaal van het bijgebouw.

Aanvang: 16.30 uur.

Informatie bij: Bert Valk, tel. 06-40366883,

email: bertvalk1953@gmail.com

Meditatiegroep Kogerkerk, maandag 14 oktober 2024, 14.30 uur

De meditatiegroep van de Kogerkerk gaat weer van start. Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom.

Meditatie bestond al in de eerste christengemeenten. Er zijn vele vormen van meditatie, waaronder christelijke meditatie. Het doel is verdieping, op een andere manier met geloof bezig zijn, het bereiken van innerlijke stilte, contact zoeken met God. Samen mediteren kan soms tot een intense ervaring leiden.

De Meditatiegroep staat onder leiding van Maartje Hoogendoorn-Valk. Interesse om mee te doen? Neem contact op met haar, tel. 06-36262590, email: maartjehoogendoorn@hetnet.nl

Data van de komende bijeenkomsten: maandag 14 oktober 2024, 11 november 2024, 9 december 2024 en 13 januari 2025. Locatie: De Stolp, Kerkstraat 12, 1541HA Koog aan de Zaan.

Met vriendelijke groet,

Bert Valk, scriba Kogerkerkgemeente.

Gezamenlijke gemeenteavond 'Vieren' op dinsdag 22 oktober

In het proces van samengaan van de Protestantse Gemeenten Wormerveer en Wormer/Jisp is het belangrijk om elkaar goed te leren kennen. Een goede aanleiding voor een gemeenschappelijke gemeenteavond over 'vieren', over liturgie en eredienst. Beide voorgangers, ds. Johan Mulder en ds. Bart Vijfvinkel, hebben de leiding deze avond.

Datum: dinsdag 22 oktober 2024

Tijd 19.30 – 21.30

Waar: De Kosterij in Wormerveer.

Voor wie bestemd: de gemeenteleden van Wormer/Jisp en Wormerveer.

Van harte aanbevolen en zeer welkom.



De kunst van het ouder worden. woensdag 23 oktober, 10-12 uur, Nicolaaskerk Krommenie



'Ouder worden, daar is geen kunst aan, dat gaat vanzelf'. Met deze uitspraak zijn de predikanten ds. Hans de Waal en ds. Bart Vijfvinkel het niet zomaar eens. Ouder worden is volgens hen wel degelijk een kunst. Het vraagt om oefening en inspiratie, het komt met ontdekkingen en teleurstellingen, het is kostbaar en verrassend.

Herkenbaar, of juist bevreemdend? Stof genoeg voor een goed gesprek. Van harte welkom!

Wanneer: Woensdag 23 oktober 2024 van 10.00-12.00 uur

Waar: Nicolaaskerk, Krommenie (Kerkplein 1)

Aanmelden (handig, niet verplicht): ds. Hans de Waal (06 30433975)/ johannesadewaal@gmail.com of ds. Bart Vijfvinkel (06 19685110)/ bart.vijfvinkel@live.nl

Tweede bijeenkomst Leerhuis Eigentijds Geloven

Onderwerp van de tweede bijeenkomst "Wat merk ik van de Heilige Geest?"

Gekozen uit de Doornse Catechismus: nr. 29. De tekst wordt uitgedeeld.

Datum: woensdagmiddag 30 november

Van: 13.30 uur - 15.30 uur

Waar: De Kosterij

Voor wie? Voor iedereen die samen met anderen wil doorpraten over actuele vragen van het christelijk geloof. Door onze eigen predikant, ds. Johan Mulder. Het gaat wel over de Doornse Catechismus maar als je eerste keer hebt gemis kun je nu wel gewoon meedoen.



Projectkoor: Licht voor de mensen. Klein kerstoratorium



Kerstsamenzang 15 december 2024 Sint-Odulphuskerk Assendelft

In 2017 schreven Bart Vijfvinkel, predikant in Wormer, en Jos Martens, componist en kerkmusicus van

de Sint-Odulphuskerk in Assendelft, het klein kerstoratorium 'Licht voor de mensen'.

Het oratorium is

geschreven voor spreekstem, gemengd koor, gemeentezang, piano en orgel.

'Licht voor de mensen' is geschreven met de Bijbelpassage Johannes 1:1-18 als basis. Het was een

lang gekoesterde wens van Jos Martens om deze tekst te toonzetten. Bart Vijfvinkel zorgde voor een mooie vertaling van deze Bijbelpassage en de teksten van 5 bijpassende liederen.

In de maanden november en december zal een projectkoor onder leiding van Jos Martens het klein oratorium 'Licht voor de mensen' instuderen. De repetities zijn op woensdagavond van 20.00-22.00 uur en hebben plaats in de Sint-Odulphuskerk, Dorpsstraat 572 in Assendelft. Op 15 december zal het oratorium worden uitgevoerd tijdens de Kerstsamenzang in de Sint-Odulphuskerk.

Houdt u van zingen? U bent van harte uitgenodigd om mee te doen (enige ervaring als (koor)zanger is een pre)! Na aanmelding ontvangt u een digitale koorpartituur en oefenbestanden om thuis de muziek alvast te bestuderen. Tijdens de eerste repetitie wordt een papieren koorpartituur uitgereikt.

Wat: projectkoor `Licht voor de mensen`

Repetities: woensdagavond (20 en 27 november, 4 en 11 december), 20.00-22.00 uur, Sint-Odulphuskerk, Dorpsstraat 572 Assendelft.

Uitvoering: zondagavond 15 december 19.30 uur

Kosten: eenmalig €15,-

Opgeven bij: Arjanne Bol, 06-29305112, arjanne-b@live.nl

Informatie: Jos Martens, 06-16666900, jos-martens@live.nl of Bart Vijfvinkel, 06-19685110, bart.vijfvinkel@live.nl

Agenda:

Zondag	13 okt.	16.30 uur	Taizéviering in Zaandam
Maandag	14 okt.	19.45 uur	Cantorij
Woensdag	16 okt.	10.00 uur	Koffie drinken De Nieuwe Steeg in de Kosterij
Zondag	20 okt.	10.00 uur	Dienst, voorganger onze eigen predikant ds. Johan Mulder

Tekst en tips voor KerkPlus uiterlijk vrijdagmiddag 15.00 uur naar:

kerkplus@pknwormerveer.nl of Wil Renaud, tel: 075-6289104