

KERKPLUS

Een uitgave van de Protestantse Gemeente te Wormerveer

27 oktober 2024, nr. 771

De preek is naar aanleiding van fragmenten uit de brieven en het Evangelie van Johannes en gaat het over kiezen en gekozen worden.



In ons dagelijks leven moeten we altijd weer kiezen. In het licht van het evangelie worden wij niet als kiezers, maar als gekozenen gezien.

Medewerkers in deze dienst

Voorganger: ds. R.J. Bakker
Ambtsdragers: Tineke Andrea
Wallie Peelen

Lector: Annemiek den Hertog
Organist: Gert Hartog

Bugel en trompet Jelle Haanstra en Anne-Roel de Boer

Gastvrouw: Ria Hucik
Beeldbewerking: Jaap Andrea
Camerabediening: Tom Meeth
Koffie: Lummie en Wallie Peelen
Koster: John Vooren

Orde van dienst:

Intochtslied: Psalm 105: 1
Bemoediging en groet
Lied Psalm 105: 3
Gebed voor de nood in deze wereld
Lied Gezang 213: 1 en 4
Gebed bij de opening van de schrift
1e Schriftlezing:
Eerste Brief van Johannes 4: 7-21

Lied: Gezang 754: 1 t/m 3
2e Schriftlezing: Johannes 15: 9 t/m 17
Lied: Gezang 209: 1 t/m 3
Overdenking + muziek
Lied Gezang 653: 1, 4, 5 en 7
Gebeden en collecte
Slotlied: Gezang 413: 1 t/m 3
Zegen

Waarvoor wij geld geven: 1^e collecte: **Giro 555**



Giro 555 is open hulp aan alle slachtoffers van het conflict in het Midden-Oosten. Het toenemende geweld heeft een enorme humanitaire crisis veroorzaakt. Honderdduizenden slachtoffers in Libanon, Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Israël en Syrië zijn afhankelijk van hulp om te overleven. Velen van hen zijn gedwongen te vluchten en zijn alles kwijtgeraakt. Er is dringend behoefte aan medische zorg, voedsel, onderdak en psychische hulp.



2^e collecte is bestemd voor onze kerkelijke activiteiten



Diaconale collecte

NL 96 INGB 0005 1574 31
Diaconie Protestantse gemeente
te Wormerveer



Collecte Kerkelijke activiteiten

NL 17 INGB 0006 1816 21
Protestantse gemeente te
Wormerveer

Onze zieken:



Er verblijven meerdere gemeenteleden in een verzorgingstehuis. Hun adressen vindt u op de website (menu: pastoraat) in het item: "**Laat eens wat van u horen**". Wij wensen alle (langdurige) zieken Gods nabijheid en steun toe. Ook voor wie hen verzorgen, sterkte en geduld gewenst. Meldingen over zieken in onze gemeente kunnen worden doorgegeven aan coördinator pastoraat

Hans Boerma tel: 075 6213893.

De bloemen van Wormerveer gingen op 20 oktober naar mevr. Renny v.d. Berg-Spaanstra. De bloemen van Wormer gingen naar mevr. Netty Friemann

De bloemen gingen vergezeld van een kaart en de hartelijke groeten van de gemeente.

Komende dagen jarig:

Op 31 okt. mevr. S. Roos- Procee.

Op 31 okt. mevr. M. Wijnands- v.d. Wetering.

Op 02 nov. mevr. C. Frankfort- v.d. Veer.

Alle gemeenteleden die deze week ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst op de weg die voor u ligt.

Leerhuis Eigentijds geloven 30 oktober

Leerhuis Eigentijds Geloven: Wat merk ik van de Heilige Geest? Velen van ons kunnen niet zo goed uit de voeten met de Heilige Geest. Wie of wat is de Heilige Geest eigenlijk? En wat merk je van de Heilige Geest? Bijeenkomst 2 gaat over dit onderwerp. Verschillende sprekers komen over dit onderwerp (al dan niet digitaal) aan het woord. Daarnaast zingen we liederen die met het onderwerp te maken hebben. We maken gebruik van kopieën.

Wanneer: woensdag 30 oktober van 14.00 – 16.00 uur

Waar: Kosterij van de kerk in Wormerveer

Voor wie: Allen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp Heilige Geest.

Ds Johan Mulder begeleidt deze bijeenkomst.



Kogerkerkconcert door Blokfluitensemble Amarilli's Sunshine [zaterdag 2 november]



Blokfluitensemble Amarilli's Sunshine is een bijzonder ensemble. De leden bespelen niet alleen blokfluiten van sopranino tot groot- en subbas, maar zingen ook en spelen slagwerk, als het zo uitkomt. Plezier staat voorop.

Dat blijkt wel uit het feit dat de leden van het ensemble al lange tijd bij elkaar zijn. Ieder seizoen wordt een nieuw programma gemaakt. Komend seizoen composities over de liefde, vanaf de Middeleeuwen tot heden.

Tijd: 16.00 – 17.00 uur, kerk open 15.15 uur. Toegang gratis, collecte na afloop

COV Zaanstreek zingt op zondag 3 november 2024, 14.00 uur Ein deutsches Requiem van Brahms in Cultureel centrum de Bullekerk in Zaandam.



Brahms maakte van zijn Requiem geen Mis voor de doden. Waar een "traditionele" dodenmis gaat over angst voor het grote onbekende, staan bij Brahms juist de nabestaanden centraal. Het werk ademt daardoor een sfeer van vrede en vertroosting.

Agenda:

Maandag	28 okt.	13.30 uur	Gebedsgroep
	28 okt.	19.45 uur	Cantorij
Woensdag	30 okt.	10.00 uur	Koffie drinken De Nieuwe Steeg in de Kosterij
Woensdag	30 okt.	14.00 uur	Leerhuis Wat doet de Heilige Geest met ons door ds. Johan Mulder
Zondag	03 nov.	10.00 uur	Gezamenlijke dienst, voorganger ds. Hitjo Hummelen
		14.00 uur	Concert Christelijke Oratorium Vereniging Zaandam in de Bullekerk te Zaandam: Ein deutsches Requiem

Tekst en tips voor KerkPlus uiterlijk vrijdagmiddag 15.00 uur naar:
kerkplus@pknwormerveer.nl of Wil Renaud, tel: 06-37362061