

# KERKPLUS

Een uitgave van de Protestantse Gemeente te Wormerveer



Laatste zondag van het kerkelijk jaar

24 november 2024, nr. 775

Vandaag is het eeuwigheids- of gedachteniszondag.

Eeuwigheidszondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en tevens de zondag voordat de adventstijd begint. We gedenken tijdens de dienst van vanmorgen de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.



De preek van vanmorgen gaat over het laatste stuk van de eerste brief van de apostel Paulus aan de Tessalonicenzen. Er heerste onduidelijkheid in de gemeente over de doden. Hoe zit dat nou met de mensen die gestorven zijn. Want als Jezus weer terugkomt uit de

hemel om de levenden op te halen, zal hij dan de gestorvenen achterstellen of zelfs vergeten? We krijgen een beeld geschetst door de apostel dat spreekt over een voorrangpositie. De reeds gestorvenen zullen opstaan en

vooraan in de stoet Jezus tegemoet gaan.

Wat wil dit raadselachtige beeld ons heden ten dage nog zeggen? En waarom gebruikt de apostel dit beeld om de gelovigen uit Tessalonica een hart onder de riem te steken. We gaan het zien en horen tijdens de preek die wordt opgeluisterd door een passend lied gezongen door de cantorij.

## Medewerkers in deze dienst

Voorganger: Ds. Johan Mulder  
Ambtsdragers: Hans Boerma  
Jaap Jenema  
Lector: Pim Meeth  
Organist: Ron Paeper  
Gastvrouw: Arine Jobse

Beeldbewerking: Hans Jobse  
Camerabediening: Emma Meeth  
Koffie: Annie Woudstra en  
Nel van Ruiswijk  
Koster: Han Eelman  
Muzikale medewerking: Morgenster cantorij

## Orde van dienst:

Welkom en mededelingen;  
Lied 601: 1, 2 en 3; Bemoediging en groet;  
Psalm 23b: 1, 3 en 5; Gebed om ontferming;  
Lied 769: 1, 2 en 6; Gedicht;  
Lied 961; Gedachtenis; Lied 731: 1, 2 en 3;  
Gebed om troost;

Cantorij: "Thou Knowest Lord";  
Lezing: Psalm 23 en 1 Tessalonicenzen 4: 13-18  
Lied 753; Overdenking; Orgelspel;  
Gebed; Collecte; Slotlied 657: 1, 2 en 4;  
Zegen;  
Cantorij 'I Have A Dream' van Mary Donnelly

## Waarvoor wij geld geven:



**1<sup>e</sup> collecte:** Hospice 'De Schelp'

Hospice *De Schelp* (Krommenie) is een 'bijna-thuis-huis'. Het biedt een thuis aan mensen met een levensverwachting van minder dan drie maanden. Het is geen verpleeghuis of ander soort zorginstelling, maar een gewoon huis waar getracht wordt de thuissituatie van de gastbewoners te benaderen.

Palliatieve zorg heeft de grootste prioriteit, maar er is ook veel aandacht voor sociale, emotionele en/of spirituele aspecten. Juist in de laatste fase van het leven moet de kwaliteit ervan zo goed mogelijk zijn. Het hospice wil de gastbewoners op een respectvolle wijze liefdevolle zorg, vrijheid, ruimte en aandacht geven.

**2<sup>e</sup> collecte** is bestemd voor onze kerkelijke activiteiten



### Diaconale collecte

NL 96 INGB 0005 1574 31  
Diaconie Protestantse gemeente te  
Wormerveer



### Collecte Kerkelijke activiteiten

NL 17 INGB 0006 1816 21  
Protestantse gemeente te  
Wormerveer

### Onze zieken:



Er verblijven meerdere gemeenteleden in een verzorgingstehuis. Hun adressen vindt u op de website (menu: pastoraat) in het item: "**Laat eens wat van u horen**". Wij wensen alle (langdurige) zieken Gods nabijheid en steun toe. Ook voor wie hen verzorgen, sterkte en geduld gewenst. Meldingen over zieken in onze gemeente kunnen worden doorgegeven aan coördinator pastoraat

**Hans Boerma tel: 075 6213893.**

De bloemen van 17 november gingen naar Ineke van den Berg en Theo van Engelen. De bloemen gingen vergezeld van een kaart en de hartelijke groeten van beide gemeentes.

### Komende dagen jarig:

Op 28 november is mevrouw R. van den Berg-Spaanstra jarig. Haar adres is: Parkzicht 43, 1541 JX Koog aan de Zaan. Alle gemeenteleden die deze week jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst op de weg die voor u ligt.



### Verhuizingen:

Afgelopen week is Hil Rovers verhuisd van de Zaanstroom naar Rosariumhorst (appartement 100), Rosariumpark 2, 1561 TV Krommenie.

Wij hopen dat Hil hier haar draai kan vinden en het is natuurlijk leuk als zij uit onze gemeente van u een kaartje ontvangt.

### Leerhuis Eigentijds Geloven: Wat is Bidden?



Als we bidden, kunnen we dat alleen doen (individueel) of met anderen (in een groep).

Tijdens de dienst bidden we als gemeente, maar dat kan ook persoonlijk tijdens het dankgebed. En je kunt eigenlijk wel in alle denkbare situaties bidden. Zoals in de auto of in de rij bij de supermarkt. Soms is één woord al genoeg. Soms heb je behoefte aan een verhaal dat je aan God wilt vertellen. Over wat je hebt meegemaakt of wat je dwars zit.

Bijeenkomst 3 gaat over bidden. Verschillende sprekers komen over dit onderwerp via de beamer aan het woord. Daarnaast zingen we liederen die met dit het onderwerp te maken hebben. En gaan we met elkaar in gesprek over wat ons bezig houdt als het gaat om bidden.

Het leerhuis is op **woensdag 27 november van 14:00 - 16:00** uur in **de Kosterij**.

**U bent van harte welkom.**

### Agenda:

<b>Woensdag</b>	27 nov.	10.00 – 12:00	Koffie drinken De Nieuwe Steeg in de Kosterij
		14:00 – 16:00	Leerhuis Eigentijds Geloven: Wat is Bidden?
<b>Donderdag</b>	28 nov	15:00	Uurtje zingen in de Kogerkerk (kerk open om 14:30 uur)
<b>Zondag</b>	1 dec.	10.00 uur	Dienst, voorganger Ds. Daan Gutter (1 <sup>e</sup> Advent) Tienerdienst

Teksten, tips en verzoeken voor KerkPlus uiterlijk **voor** vrijdagmiddag 15:00 uur naar:

**kerkplus@pknwormerveer.nl** (voorkeur) of eventueel naar Wallie Peelen (06 – 55 338 309)