

Liturgie

Zondag 24 november 2024

Gedachtenisdienst

Laatste zondag van het kerkelijk jaar



Protestantse Gemeente Wormerveer

Afscheid nemen

Afscheid nemen is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten der herinnering.

Is verwijlen bij een brok leven
en stilstaan
op de pieken van pijn en vreugde.

Afscheid nemen is met dankbare handen
weemoedig meedragen al wat waard is
niet te vergeten...

Is moeizaam de draden losmaken
en uit het spinrag der belevenissen
loskomen
en achterlaten en niet kunnen vergeten...

(Dietrich Bonhoeffer)

Voorganger: Ds. J.B. Mulder

Organist: Ron Paeper

Met medewerking van: Morgenster cantorij
o.l.v. Corrie van Gorp.

Welkom en mededelingen

Intochtslied Lied 601 vers 1 (allen), 2 (Cantorij) en 3 (allen)

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.

Bemoediging en groet

Gloria: Psalm 23b: 1, 3 en 5

De Heer is mijn herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtken
aan wat'ren der rust.

De Heer is mijn herder!
Al dreigt ook het graf
geen kwaad zal ik vrezen,

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

De Heer is mijn herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k Zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m'altijd.

Gebed om ontferming

Lied 769: 1, 2 en 6

Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen, –
Heer, dan is uw pleit beslecht.

Scheurt het voorhang van de
wolken,
wordt uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken

dat Gij alles richten zult:
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.

Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gisteren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Gedicht

Lied 961

Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

Gedachtenis en noemen van de namen van hen die ons ontvielen. Wij steken een kaars voor hen aan:

Annie Hamming-Goossens,

† 21 november 2023

87 jaar

Jandré Höweler,

† 20 mei 2024

87 jaar

Annie Zwart-de Gooijer,

† 20 augustus 2024

90 jaar

Beppie Schoonderbeek- van Burchem

† 28 oktober 2024

72 jaar

Nico Boot

† 7 november 2024

78 jaar

Wij gedenken de velen der velen die ons in wijdere kring ontvielen in het geloof dat zij bij name gekend zijn door God.

In stilte noemen wij de namen van hen die ons ontvielen in het nabije of verdere verleden in de kring van familie, vrienden en bekenden.

Cantorij en gemeente: Lied 731: 1, 2 en 3

Vergeet niet hoe wij heten:
naar U zijn wij genoemd.
Zoud Gij ons niet meer weten
dan waren wij gedoemd
te sterven aan uw leven;
maar zo Gij ons gedenkt
is er een eeuwig even,
een ogenblik gegeven
een paasdag die ons wenkt.

Zij raken niet vergeten
die over zijn gegaan
tot U, want in uw heden
bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd

in uw gedachtenis,
Gij zult ze blijven spreken
tot die dag aan zal breken
waarop het wachten is.

Vergeet niet hoe wij heten,
wij heten naar uw naam.
Uit duizenden gebeden
stelt zich uw eenvoud saam.
Want zo zijt Gij gebroken,
gelijk het ene licht,
van naam tot naam gesproken,
van dag tot dag ontloken,
zo zien wij uw gezicht.

Gebed om troost

Cantorij: "Thou Knowest Lord"

Vertaling:

Gij kent de geheimen van ons hart, Heer,
Sluit uw barmhartige oren niet voor onze gebeden;
Maar wees ons genadig, O Heer,
O almachtige God,
O Heilige en zeer barmhartige Redder
Gij eeuwige waardige rechter
Laat ons niet lijden in het laatste uur
Ontneem onze pijnen wanneer we sterven

Lezingen: Psalm 23 en 1 Tessalonicenzen 4: 13 - 18

Lied 753: 1(allen), 2 (v), 3 (m), 4 (v), 5 (m) en 6 (allen)

(allen)

Er is een land van louter licht
waar heiligen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

(vrouwen)

Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij,
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.

(vrouwen)

Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

(mannen)

Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden 't land zien van ons hart,
dat 't hemels licht bescheen.

(mannen)

Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël 't beloofde land
zag over de Jordaan.

(allen)

God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

Overdenking

Gebed, stilte en het gezongen Onze Vader met lied 1006

Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven

en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.

Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.

Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.

Collecte

- Eerste (diaconale) collecte is bestemd voor **Hospice De Schelp**
- Tweede collecte is voor instandhouding van onze kerkelijke activiteiten

Slotlied 657: 1, 2 en 4 (*staande*)

Zolang wij ademen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertellen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen
draagt mij dan door de nacht.

Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild.

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Zegen

Cantorij 'I Have A Dream' van Mary Donnely

Nabestaande mogen de kaars die is aangestoken meenemen.

*Na de dienst is er koffie, thee en limonade in De Kosterij.
Hier bestaat de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan.*

U bent allen van harte uitgenodigd!

De diaconale collecte is bestemd voor Hospice De Schelp.

Hospice De Schelp is een 'bijna-thuis-huis'. Het biedt een thuis aan mensen met een levensverwachting van minder dan drie maanden. Het is geen verpleeghuis of ander soort zorginstelling, maar een gewoon huis waar getracht wordt de thuissituatie van de gastbewoners te benaderen.

Je veilig, verzorgd en geborgen weten in je laatste levensfase. In een huiselijke sfeer staan vrijwillige en professionele verzorgers je bij in deze intense laatste dagen. Alles is erop gericht om de kwaliteit van leven van onze gastbewoners zo prettig mogelijk te houden.



Heer, herinner u de namen



Achter in de kerk hangt het herdenkingsbord, een schilderij met ruimte voor bordjes met de namen van de gemeenteleden die het afgelopen jaar ons zijn ontvallen.

Het schilderij, wat door Aafke Boerma is gemaakt, is geïnspireerd op een preek die zij bij een begrafenisdienst hoorde. Het blauwe boek verbeeldt het levensboek dat gesloten is. Dit is de vergelijking met een mensenleven, dat bij het sterven afgesloten wordt. Dit levensboek ligt op de Bijbel, Gods Woord, dat nooit gesloten wordt. We mogen weten dat God ons leven kent en dat we ook

bekend zijn bij hem als we gestorven zijn. De achtergrond kan worden gezien als een soort visioen.

Onder het schilderij is ruimte voor het plaatsen van bordjes. Op deze bordjes staan de namen van gemeenteleden die ons dit afgelopen jaar zijn ontvallen. De procedure is dat het bordje een jaar op het bord blijft staan. Een jaar na het overlijden van het gemeentelid, wordt in de dienst dit overlijden herdacht in het gebed.

Het herdenkingsbord hangt, als u binnenkomt, rechts achterin de kerk. Onder het bord staat een tafel met enkele kaarsjes. Bezoekers van een kerkdienst hebben de gelegenheid om een kaarsje aan te steken.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar is het de gewoonte om alle gemeenteleden te herdenken, die in het betreffende kerkelijk jaar zijn overleden. Hiervoor wordt, zover adressen bekend, de familie van de overledenen uitgenodigd. Voor elke overledenen wordt een kaars door de familie of ambtsdrager van dienst aangestoken. Daarnaast een kaars ter herinnering aan zij die in onze gedachten zijn en wij nog steeds erg missen. De laatste kaars is voor hen die niet genoemd zijn.

