

KERKPLUS

Een uitgave van de Protestantse Gemeente te Wormerveer



Gezamenlijke dienst

15 december 2024 3^e Advent, nr. 778

Inleiding op de preek door Ds. Johan Mulder

Zondag is het alweer de derde zondag van advent. De derde zondag van Advent is van oudsher bekend als Zondag Gaudete. Het Latijnse woord betekent:



“Verheug u.” Tijdens de preek horen we over God, die van ons houdt, en die nog steeds de leiding heeft. En dat wij zijn komst niet met angst, maar met grote vreugde mogen verwachten.

Nog maar één zondag te gaan en dan is het Kerstmis. Onze geestelijke en materiele voorbereidingen krijgen een steeds sterker gevoel van verwachting en van vreugde. We lezen uit het oude testament uit de profeet Sefanja. En uit het nieuwe testament uit het evangelie naar Lucas hoofdstuk 3.

Johannes de Doper en Sefanja stellen beiden deze zelfde vraag: “Moet je je veilig stellen voor het komende oordeel door een heilig leven? Of komt het toch goed met je, omdat aan het einde God genadig is?”

Sefanja komt met een heel ander antwoord dan Johannes de Doper. Dat merken we bij de eerste lezing. Bij de tweede lezing lezen we over de donderpreek van Johannes de Doper. Een Joodse profeet die leeft in de tijd van Jezus. Een wegbereider voor de komst van Jezus. Hij waarschuwt met niet misverstande woorden voor het komende oordeel van God. Hij roept de mensen op om zich te bekeren. En hij kondigt de komst van Jezus en zijn koninkrijk aan. Welke gevolgen heeft dat voor ons handelen in ons dagelijks leven? We gaan het horen!

Medewerkers in deze dienst

Voorganger: Ds. Johan Mulder
Ambtsdragers: Wil Renaud
Jannie Smit
Lector: Lummie Peelen
Organist: Ton Veltkamp
Gastvrouw: Annemiek den Hertog

Beeldbewerking: Martijn Bakker
Camerabediening: Tom Meeth
Koffie: Luit-Jan Hooij en
Irene Hooij
Koster: John Vooren

Orde van dienst

Welkom; Intochtslied 440: 1, 2 en 3;
Bemoediging en groet; Lied 440: 4;
Adventsgebed; Lied: 433: 1, 3 en 5;
Gebed;
Moment voor de kinderen; Projectlied;

Lezing Sefanja 3: 14 – 20; Lied 903: 1 en 3;
Lezing Lucas 3: 7 – 18; Zingen Lied 903: 5;
Verkondiging; Muziek; Lied 441: 1, 3 en 10
Dank-, stilgebed en Onze Vader; Collecten;
Slotlied: 704: 1 en 3; Zegen

Waarvoor wij geld geven



1^e collecte: **Protestants Koopvaardijwerk Amsterdam (PKWA)**

Zeevarenden die werkzaam zijn op koopvaardij schepen zijn in de regel negen maanden van huis. Het werk is zwaar, het leven aan boord is eentonig en men heeft last van heimwee. Het PKWA wil deze mensen een hart onder de riem steken door ze met raad en daad bij te staan. Het PKWA beschikt over een predikant, dominee Leon Rasser. Hij bezoekt de zeevarenden aan boord om te luisteren naar hun verhalen. Ook staat hij hen praktisch bij door boodschappen voor ze mee te brengen of tweedehands kleding beschikbaar te stellen. Daarnaast geeft hij uitleg hoe ze naar het zeemanshuis of de binnenstad kunnen komen. De hulp wordt aan elke zeevarende geboden.

2^e collecte is bestemd voor **onze kerkelijke activiteiten**



Diaconale collecte

NL 96 INGB 0005 1574 31
Diaconie Protestantse
gemeente te Wormerveer



Collecte Kerkelijke activiteiten

NL 17 INGB 0006 1816 21
Protestantse gemeente te
Wormerveer

Adventsproject kindernevendienst: 'Wat kan ik doen?'



Johannes vertelt wat mensen kunnen doen. Als je twee stel kleren hebt, kun je er één weggeven. Tollenaars moeten niet te veel geld vragen en soldaten moeten geen verkeerde dingen doen. Zo kan iedereen iets doen om Gods koninkrijk zichtbaar te maken.

Het verhaal wat in de kindernevendienst wordt verteld, is geïnspireerd op Lucas 3: 7 – 18

Onze zieken en de bloemen



Er verblijven meerdere gemeenteleden in een verzorgingstehuis. Hun adressen vindt u op de website (menu: pastoraat) in het item: "*Laat eens wat van u horen*". Wij wensen alle (langdurige) zieken Gods nabijheid en steun toe. Ook voor wie hen verzorgen, sterkte en geduld gewenst. Meldingen over zieken in onze gemeente kunnen worden doorgegeven aan coördinator pastoraat Hans Boerma tel: 075 6213893.

De bloemen van 8 december gingen naar Gré Pranger en Anton Boot. De bloemen gingen vergezeld van een kaart en de hartelijke groeten van de kerkbezoekers.

Komende dagen jarig



Maandag 16 december viert mevrouw T. Bakker -Woudstra (Van Speijkstraat 50, 1521 LK) haar verjaardag. Op zaterdag 21 december Mevr. G. Blonk-van Apeldoorn (Adama van Scheltemastraat 2, 1521 NM).

Alle gemeenteleden die deze week jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst op de weg die voor u ligt.

Kerstnummer Open Deur: Nacht van vrede

Vrede is een groot woord. Hoe kunnen we spreken van vrede als er oorlog is en mensen elkaar en de aarde onrecht aandoen? Misschien heeft vrede niet zozeer te maken met grote woorden maar vooral met kleine dingen. In het kerstnummer van Open Deur gaat het over de vredegroet en over het perspectief dat de kerk kan brengen, geïnspireerd door bekende en minder bekende vredebrengers.

Na afloop van de dienst wordt het blad u aangeboden door de Diaconie.

Kerstpakketten actie diaconie 2024

U kunt het pakket **vandaag** (zondag 15 december) onder de kapstok van de kosterij neerzetten, dan zorgt de diaconie de volgende week voor verspreiding.

Kunt u het pakket niet zelf brengen, dan kunt u contact opnemen met een van de diaconie leden en komen wij het bij u thuis ophalen.

Het geschenk van muziek, Kerstsamenzang

Vanmiddag (zondagmiddag 15 december) om 15:00 uur is er een samenhang van bekende Kerstliederen met medewerking van ensemble kopertentet "Friday Brass".

Wij hopen op een hele grote opkomst om samen op weg te gaan tussen 'van donker naar licht' met een warme invulling op een adventszondagmiddag in ons mooie kerkje aan de Zaan. De toegang is vrij! Wel willen wij een collecte houden en de opbrengst schenken aan het Leger des Heils. Er is een pauze met koffie en thee en na afloop mogelijkheid voor een drankje.

Candlelight avond, VEG Hennepad te Wormerveer

Vanavond, zondagavond, aanvang 19:00 uur is er een muzikale candlelight avond m.m.v. Wouter Feenstra, Jaap Andrea (Alt en Tenor sax) en op het orgel Dub de Vries.

Koffiezangochtend in Kerstsfeer, Nieuwe Kerk te Wormer

Op woensdagochtend om 10:00 uur is in de Nieuwe Kerk te Wormer de traditiegetrouwe kerstzangochtend. Dit keer met een projectkoor onder leiding van Jos Martens (componist en organist van de St Odulphus in Assendelft).

U wordt ontvangen met koffie en thee. Voor de pauze zingen wij kerstliederen afgewisseld met gedeelten uit het kerstevangelie ([zie kerkblad](#)).

Zaans Interkerkelijk Mannenkoor

Op woensdag 18 december geeft het ZIM een Kerstconcert in de Cultureel Centrum Bullekerk. Toegang is € 16,50 en de aanvang is om 20:00 uur. Meer informatie op www.zimmk.nl.

The Road to Bethlehem

Op vrijdagavond 20 december, aanvang 20:00 uur, verzorgt het interkerkelijk gospelkoor Revival de musical The Road to Bethlehem in de leliekerk te Krommenie. Kaarten zijn te bestellen via revivalweb.nl en kosten € 15,00. Kinderen t/m 12 jaar € 10,00.

Christmas Passion te Landsmeer

Na het grote succes van vorig jaar presenteert de Protestantse gemeente Landsmeer in december een vernieuwde versie van de Christmas Passion.

Data: 20 & 21 december 20:00 uur en 22 december 15:00 uur.

In het Kruispunt, Calkoenstraat 12a Landsmeer

Kaarten à €13,50 zijn te koop via achristmasspassion.eventgoose.com. Op deze site vindt u ook meer informatie over de optredens.

Lichtjeswandeltocht van Zuid naar Noord Wormerveer

Zaterdag 21 Dec Lichtjeswandeltocht van Zuid naar Noord Wormerveer. De start is om 17.30 uur vanaf basisschool 'De Mei' en gaat vervolgens via: Chill Academy, D'Achtstaten, Zaanweg, marktplein naar de Amandelbloesem. Verwachte aankomsttijd 19.30 uur.

Agenda:

Maandag	16 dec.	13:30 uur 19:30 uur	Vrouwengespreksgroep 'Een ding is nodig'. Cantorij
Woensdag	18 dec.	10.00 uur 10:00 uur	Koffie drinken De Nieuwe Steeg in de Kosterij. Koffiezangochtend in Kerstsfeer, Nieuwe Kerk te Wormer.
Zondag	22 dec.	10.00 uur	Dienst, voorganger Ds. Joke Zuidema.

Teksten, tips en verzoeken voor KerkPlus uiterlijk **voor** vrijdagmiddag 15:00 uur naar:
kerkplus@pknwormerveer.nl (voorkeur) of eventueel naar Wallie Peelen (06 – 55 338 309)



Hij is niet uit de lucht komen vallen
daar in Bethlehem
al klonk er de boodschap en het lied
van engelen
maar heeft moeten groeien
vanuit een vormeloos begin –
er was alleen maar een woord
dat mocht worden geloofd
en dat Zijn moeder ontvankelijk maakte
Ook de vrede
zal niet uit de lucht komen vallen
als een warm zacht kleed over ons heen
maar wil groeien
daar waar geen plaats is
vanuit een belofte
die mag worden geloofd
en die ontvankelijk maakt
tegen alle bedenkingen in –
wat je niet zien kunt
nog niet zien kunt
het rijk van vrede
het groeit al
het kiest mensen:
om gestalte te geven
handen en voeten
hier en nu