

# KERKPLUS

Een uitgave van de Protestantse Gemeente te Wormerveer



**Gezamenlijke dienst met PKN Wormer/Jisp**

**5 januari 2025, nr. 781**

## **Epifanie**

Op 6 januari viert de Oosters-Orthodoxe kerk haar kerstfeest: het feest van de 'verschijning (Epifanie) des Heren'. Centraal staat daar dan de doop van Jezus in de Jordaan. Bij ons in het westen is het feest van Epifanie, van Christusverschijning, verbonden met drie momenten: het verhaal van de wijzen uit het Oosten, Jezus doop in de Jordaan en Jezus eerste teken op de bruiloft te Kana. De meeste kerststallen –inclusief de wijzen– mogen hun weg naar de ruimte achter het



Droom van de drie koningen  
(Gislebertus 12<sup>e</sup>/13<sup>e</sup> eeuw, Kathedraal Autun)

schot op zolder alweer gevonden hebben, maar in de kerk komen de wijzen uit het Oosten vanmorgen gewoon nog naar Bethlehem om de pasgeboren koning te aanbidden. In het verhaal is ook nog sprake van een andere koning: Herodes. Het ene koningschap is het andere niet. Door een droom gewaarschuwd gaan de wijzen nadat ze het kind aanbeden hebben via een andere weg terug naar huis. Een veelzeggende zin: die andere weg, daar zou het weleens om kunnen gaan. (BV)

## **Medewerkers in deze dienst**

Voorganger: Ds. Bart Vijfvinkel  
Ambtsdragers: Irene Hooij en Gerda Bak  
Lector: To Vooren  
Organist: Klaas Arend Booij  
Gastvrouw: Arine Jobse

Beeldbewerking: Anton Boot  
Camerabediening: Anniek Bakker  
Koffie: Mariëtte Faber en Jannie Smit  
Koster: Eddy Zwart

## **Orde van dienst**

Mededelingen; Intochtslied 513;  
Bemoediging en groet; Gebed om ontferming;  
Glorialied (Gezang 160 (LvdK): 1 & Lied 526:1);  
Gebed van de zondag;  
Eerste lezing: Jesaja 60, 1-6;  
Zingen Psalm 72: 1, 3 en 6;

Tweede lezing: Mattheus 2, 1-12;  
Lied 516: 1, 2 en 5;  
Preek; Orgelspel;  
Lied 527;  
Dankgebed–voorbeden–stil gebed – Onze Vader;  
Collecte; Lied 518: 1, 4 en 6; Zegen.

## **Waarvoor wij geld geven**



### **1e collecte: nog eenmaal voor MAF, het diaconale jaardoel.**

Het streefbedrag van € 3.500 is inmiddels ruim behaald! De collecte van 8 december heeft het prachtige bedrag van € 1.148 opgebracht en de kaartverkoop € 158. Het totaal is op dit moment € 4.658.

We gaan 5000 euro halen! Helpt u mee?

Het bijeengebrachte geld is voor een nieuw vliegtuig dat in Madagaskar zal gaan vliegen. MAF (Mission Aviation Fellowship) helpt mensen die in afgelegen gebieden wonen. Met 120 vliegtuigen en communicatiemiddelen ondersteunt MAF meer dan 1.400 (hulp)organisaties. Hierdoor kunnen mensen in afgelegen gebieden hulp en het Evangelie ontvangen. Elke 5 minuten stijgt er ergens ter wereld een MAF-vliegtuig op om hulp te bieden. Hulp moet voor iedereen toegankelijk zijn en niemand mag onbereikbaar zijn.

**2e collecte** is bestemd voor de **kerkelijke activiteiten**



### Diaconale collecte

NL 96 INGB 0005 1574 31  
Diaconie Protestantse  
gemeente te Wormerveer



### Collecte Kerkelijke activiteiten

NL 17 INGB 0006 1816 21  
Protestantse gemeente te  
Wormerveer

### Onze zieken en de bloemen



Er verblijven meerdere gemeenteleden in een verzorgingstehuis. Hun adressen vindt u op de website (menu: pastoraat) in het item: "Laat eens wat van u horen". Wij wensen alle (langdurige) zieken Gods nabijheid en steun toe. Ook voor wie hen verzorgen, sterkte en geduld gewenst. Meldingen over zieken in onze gemeente kunnen worden doorgegeven aan coördinator pastoraat **Hans Boerma tel: 075 6213893**.

De bloemen van 29 december gingen naar Riet Jongbloed (Warmoesstraat). De bloemen gingen vergezeld van een kaart en de hartelijke groeten van de kerkbezoekers.

### Overleden

Afgelopen week is mevrouw H. Oosterhoff-Pool (Bonte ruiter 19) overleden. Op het moment dat de KerkPlus wordt samengesteld is er verder nog geen informatie over de uitvaart.

### Komende dagen jarig



Alle gemeenteleden die deze week jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst op de weg die voor u ligt.

### Ringtheater in de Kogerkerk, Nathan de Wijze

door Kees Posthumus en Henk van Glabbeek.

Nathan de Wijze is van oorsprong een toneelstuk uit 1799 geschreven door Gotthold Ephraim Lessing. Het verhaal speelt zich af in Jeruzalem ten tijde van de kruistochten. Een krijgsgevangen tempelier redt een Joods meisje uit de vlammen. Zij is de dochter van Nathan, een wijze, Joodse man. Als even later de sultan, destijds de baas van de stad, hem vraagt welk geloof Nathan uiteindelijk het meest overtuigend vindt, zoekt hij naar een antwoord. Hij vindt dat in de parabel van de drie ringen...

Kees Posthumus en musicus Henk van Glabbeek brengen hun eigen versie van Lessings toneelstuk. Een verhaal over verbinding, tolerantie en humaniteit met verrassende plotwendingen en een knipoog naar onze eigen tijd.

Met prachtige, meditatieve muziek. Henk van Glabbeek bespeelt verschillende Oosterse instrumenten (o.a. de tar en de daf). De regie is in handen van Heleen Hennink.

*Datum en tijd: vrijdag 7 februari 2025, 20.00 uur (zaal open vanaf 19.45 uur)*

*Locatie: Kogerkerk, Koog a/d Zaan (Kerkstraat 14)*

*Entree: gratis (collecte na afloop)*

**Reserveren verplicht, mail naar [zaanstreekpkn@gmail.com](mailto:zaanstreekpkn@gmail.com)**

### Agenda:

<b>Maandag</b>	6 jan.	13:30 uur 19:30 uur	Vrouwengespreksgroep 'Eén ding is nodig' Cantorij.
<b>Woensdag</b>	8 jan.	10:00 – 12:00	Inloop: De nieuwe Steeg
<b>Zondag</b>	12 jan.	10.00 uur	Dienst, voorganger Pastor Piet Meijer

Teksten, tips en verzoeken voor KerkPlus uiterlijk **voor** vrijdagmiddag 15:00 uur naar:  
**[kerkplus@pknwormerveer.nl](mailto:kerkplus@pknwormerveer.nl)** (voorkeur) of eventueel naar Wallie Peelen (06 – 55 338 309)