

KERKPLUS

Een uitgave van de Protestantse Gemeente te Wormerveer



Gemeenschappelijke dienst met PKN Wormer/Jisp

19 januari 2025, nr. 783

In deze dienst nemen we afscheid van Wil Renaud als voorzitter van de kerkenraad.

De preek van vanmorgen gaat over de bekende gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan (Lucas 10:25-37). Het begint met een wetgeleerde die Jezus vraagt: "Wie is mijn naaste?" Jezus beantwoordt deze vraag met een verhaal over een man die wordt beroofd en gewond achtergelaten langs de weg. Een priester en een leviet lopen voorbij zonder te helpen.



Maar een Samaritaan toont medelijden, verzorgt de man en brengt hem naar een herberg. Deze Samaritaan, traditioneel gezien als vijand van de Joden, wordt geprezen om zijn spontane hulp. Jezus draait de vraag waar het in de preek om gaat om. Het blijkt niet te gaan om de vraag "Wie is mijn naaste?" maar vooral om de vraag "Wie wordt een naaste voor de ander?". Dat klinkt meteen heel anders!

Medewerkers in deze dienst

Voorganger: Ds. J. Mulder
Ambtsdragers: Irene Hooij en Jannie Smit
Lector: Pim Meeth
Organist: Jacob Wakker
Gastvrouw: To Vooren

Beeldbewerking: Hans Jobse
Camerabediening: Tom Meeth
Koffie: Roelof van Eerde en Josie Lubbes
Koster: Han Eelman

Orde van dienst

Mededelingen; Intochtslied: 34: 1 en 4;
Bemoediging en groet; Psalm 34: 6 en 7;
Kyriëgebed;
Glorialied: Aan U Vader alle glorie"
(Op de melodie van lied 103C 'Loof de Koning heel mijn wezen');
Gebed van de zondag;

Schriftlezing: Psalm 121; Lied 121: 1 en 4;
Schriftlezing: Lucas 10: 25 – 37; Lied 339A;
Preek; Orgelspel; Lied 320: 1, 3 en 5
Afscheid Wil Renaud als v/z d kerkenraad;
Lied 362: 2 uit het Liedboek;
Dankgebed/voorbeden/stil gebed/Onze Vader;
Collecten; Slotlied 292: 1,2 en 4 (Weerklank);
Zegen.

Waarvoor wij geld geven



1e collecte: Voedselbank Zaanstreek

De Voedselbank is er voor iedereen die om welke reden dan ook niet genoeg leefgeld heeft om daar voldoende voedsel van te kunnen kopen. De Voedselbank streeft er naar om wekelijks een voedselpakket aan te bieden waar cliënten drie, liefst vier keer, een gezonde warme maaltijden van kunnen koken. De winkelwaarde van een levensmiddelenpakket bedraagt gemiddeld 50 tot 60 euro. De ongeveer 170 vrijwilligers van de Voedselbank hielpen in de Zaanstreek medio 2024 ongeveer 150 huishoudens, gelijk aan circa 450 gezinsleden.

2e collecte: **Kerkelijke activiteiten.**



Diaconale collecte

NL 96 INGB 0005 1574 31
Diaconie Protestantse
gemeente te Wormerveer



Collecte Kerkelijke activiteiten

NL 17 INGB 0006 1816 21
Protestantse gemeente te
Wormerveer

Onze zieken en de bloemen



Er verblijven meerdere gemeenteleden in een verzorgingstehuis. Hun adressen vindt u op de website (menu: pastoraat) in het item: "Laat eens wat van u horen". Wij wensen alle (langdurige) zieken Gods nabijheid en steun toe. Ook voor wie hen verzorgen, sterkte en geduld gewenst. Meldingen over zieken in onze gemeente kunnen worden doorgegeven aan coördinator pastoraat **Hans Boerma tel: 075 6213893**.

De bloemen van 12 januari gingen naar Han Eelman. De bloemen gingen vergezeld van een kaart en de hartelijke groeten van de kerkbezoekers.

Komende dagen jarig



Op woensdag 22 januari viert de heer J. de Koning (Cor Bruijnweg 112, 1521MC Wormerveer) zijn verjaardag. De dag daarna, op donderdag 23 januari viert de heer D. van Bergen (Rosariumpark 2 App 318, 1561 TV Krommenie) ook zijn verjaardag. Beide heren en alle gemeenteleden die deze week jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst op de weg die voor u ligt.

Gouden huwelijksjubilea

Op woensdag 22 januari vieren de heer Hucik en mevrouw Hucik-Ploeger (Merckenrif 159, 1531 MP Wormer) hun gouden (50 jarig) huwelijk. Zeker een felicitatie waard en laten we Gods zegen vragen voor de komende jaren.

Inzamelingsactie Voedselbank

De diaconie start weer een actie voor de Voedselbank, aan het begin van het jaar is hier vaak een tekort aan voedsel.

Wij vragen u om op 19, 26 januari en 2 februari enkele boodschappen mee te nemen uit het onderstaande lijstje. Dankzij onze steun kan de Voedselbank weer meer gezinnen helpen! De groene kratten staan achter in de kerk klaar.

- Pasta
- Pasta kruiden/pastasaus
- Suiker
- Bloem
- Zonnebloemolie
- Rijst / kruiden
- Broodbeleg in pot / jam, pindakaas e.d.
- Groenten in blik / pot
- Soep
- Vis in blik / pot
- Fruit in blik
- Aardappelpuree
- Thee / koffie
- Wasmiddelen

Alvast heel hartelijk bedankt, met vriendelijke groet, de beide Diaconieën

Bijdragen veertigdagenkalender gevraagd!!

Zie de KerkPlus van vorige week en kerkblad. U kunt uw bijdrage tot 9 februari a.s. (liefst eerder!) sturen naar otter@quicknet.nl. Geef a.u.b. aan of u ermee instemt dat uw naam bij uw bijdrage vermeld wordt of dat u liever anoniem blijft. We zien uit naar uw inzendingen.

Agenda:

Maandag	20 jan	13:30 uur 19:30 uur	Vrouwengespreksgroep 'Eén ding is nodig'. Cantorij.
Woensdag	22 jan.	10:00 – 13:00	De Nieuwe Steeg
Zondag	26 jan.	10.00 uur	Dienst, voorganger Ds. H. Hummelen

Teksten, tips en verzoeken voor KerkPlus uiterlijk **voor** vrijdagmiddag 15:00 uur naar:
kerkplus@pknwormerveer.nl (voorkeur) of eventueel naar Wallie Peelen (06 – 55 338 309)