

KERKPLUS

Een uitgave van de Protestantse Gemeente te Wormerveer

26 januari 2025, nr. 784

Ds. Hittjo Hummelen uit Egmond-Binnen zal het hebben over een andere predikant op de kansel: Jezus in de synagoge van Nazareth.



Volgens mij zegt Jezus óók in zijn manier van preken: volg mij, doe mij na en maak zo de profetie waar in jullie leven. Maak er een performance van! Alles wordt dan pas echt anders!

Medewerkers in deze dienst

Voorganger: Ds. Hittjo Hummelen
Ambtsdragers: Hans Boerma en
Eddie Zwart
Lector: Annie Woudstra
Organist: Wouter Feenstra
Gastvrouw: Tineke Andrea

Beeldbewerking: Wallie Peelen
Camerabediening: Tom Meeth
Koffie: Annemarie Andrea en
Hans Andrea
Koster: Irene Hooij

Orde van dienst

Mededelingen; Psalm 66: 1, 2 en 3;
Stil gebed; Votum en groet;
Intree gebed en Kyriegebed; Glorialied 314;
Gebed bij de opening van de Schriften;
Bijbellezing 1: Jes. 61, 1 – 3; Lied 840: 1;
Bijbellezing 2: Lk 4, 14 – 32;

Lied 840: 2 en 3;
Woordverkondiging;
Lied 664;
Dankgebed, met stil gebed en 'Onze Vader';
Inzameling van de gaven;
Slotzang 754; Zegen.

Waarvoor wij geld geven



1e collecte: **Leprazending**

Lepra kan met de juiste medicijnen volledig genezen worden. Deze medicijnen werden voor het eerst ontwikkeld in de jaren 80. Sindsdien is het aantal mensen dat met lepra besmet raakte sterk afgenomen. De laatste tien jaar is het aantal leprabesmettingen echter gestabiliseerd.

Door afgenomen interesse lukte het niet om de ziekte helemaal te stoppen, waardoor wereldwijd nog

jaarlijks honderdduizenden mensen besmet raken met lepra. Daarom blijven onderzoekers samen met Leprazending zich actief inzetten voor verbeterde medicijnen.

2e collecte: **Kerkelijke activiteiten**



Diaconale collecte

NL 96 INGB 0005 1574 31
Diaconie Protestantse
gemeente te Wormerveer



Collecte Kerkelijke activiteiten

NL 17 INGB 0006 1816 21
Protestantse gemeente te
Wormerveer

Onze zieken en de bloemen

Pien Minnesma is helaas weer gevallen en heeft haar heup gebroken. Zij is inmiddels geopereerd en verblijft nu in Recura kamer 401.



Er verblijven meerdere gemeenteleden in een verzorgingstehuis. Hun adressen vindt u op de website (menu: pastoraat) in het item: "Laat eens wat van u horen". Wij wensen alle (langdurige) zieken Gods nabijheid en steun toe. Ook voor wie hen verzorgen, sterkte en geduld gewenst.

Meldingen over zieken in onze gemeente kunnen worden doorgegeven aan coördinator pastoraat **Hans Boerma tel: 075 6213893**.

De bloemen van 19 jaarigingen naar mevr. Akkerman en familie Hucik. De bloemen gingen vergezeld van een kaart en de hartelijke groeten van de kerkbezoekers.



Komende dagen jarig

Alle gemeenteleden die deze week jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst op de weg die voor u ligt.

Bericht van overlijden

Op 18 januari 2025 is ons gemeentelid Gre Snel - de Vries (Seramstraat 8) overleden. Op maandag 27 januari wordt informeel afscheid van Gre genomen.

Inzamelingsactie Voedselbank

Op dit moment loopt de actie voor de Voedselbank. Aan het begin van het jaar heeft de voedselbank vaak een tekort aan voedsel.

Wij vragen u om op 26 januari en 2 februari enkele boodschappen mee te nemen uit het onderstaande lijstje. Dankzij onze steun kan de Voedselbank weer meer gezinnen helpen! De groene kratten staan achter in de kerk klaar.

- Pasta
- Pasta kruiden/pastasaus
- Suiker
- Bloem
- Zonnebloemolie
- Rijst / kruiden
- Broodbeleg in pot / jam, pindakaas e.d.
- Groenten in blik / pot
- Soep
- Vis in blik / pot
- Fruit in blik
- Aardappelpuree
- Thee / koffie
- Wasmiddelen

Alvast heel hartelijk bedankt, met vriendelijke groet, de beide Diaconieën

Veertigdagenkalender 2025



Wat zou het mooi zijn voor de komende veertigdagentijd (tijd van inkeer en bezinning, tijd van voorbereiding op het Paasfeest): een gezamenlijke veertigdagenkalender van en door mensen uit Wormerveer, Wormer en Jisp (maar iedereen is van harte uitgenodigd!).

Daarom vragen we om uw bijdrage. Een bijdrage kan van alles zijn: een gedachte, een gebed, een regel, een vers, een gedicht, een liedtekst, een tekening, een foto, een recept. Als het maar op enige manier betrekking heeft – maar neem dat vooral héél ruim (!) – op de weg naar Pasen.

Vanaf Aswoensdag tellen we 40 dagen - de zondagen niet meegerekend - tot Stille Zaterdag. Er zijn dus vele dagen in te vullen.

U kunt uw bijdrage tot 9 februari a.s. (liefst eerder!) sturen naar otter@quicknet.nl. Geef a.u.b. aan of u ermee instemt dat uw naam bij uw bijdrage vermeld wordt of dat u liever anoniem blijft.

Kerkenraad Protestantse Gemeenten Wormerveer, Wormer/Jisp

4^e Bijeenkomst; Leerhuis Eigentijds Geloven: Wat is geloven?



Wat is geloven eigenlijk en hoe doe je dat? Wanneer geloof je wel en wanneer niet? En kan je dat ook beïnvloeden?

Bijeenkomst 4 gaat over dit onderwerp. Verschillende sprekers komen over dit onderwerp (al dan niet digitaal) aan het woord. Daarnaast zingen we liederen die met het onderwerp te maken hebben.

- Datum bijeenkomst: Woensdagmiddag 29 januari 2025
 - Wanneer? Woensdag 29 januari van 14.00 – 16.00 uur
 - Waar? Kosterij, Noordeinde 20, Wormerveer.
 - Voor wie? Allen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp “Wat is geloven?”
 - Boekje over de Doornse Catechismus Nummer 2 (blz. 12 t/m 14). We maken gebruik van kopieën.
- Ds Johan Mulder begeleidt deze bijeenkomst.

Pannenkoekendienst op 16 februari

De jaarlijkse pannenkoekendienst voor alle kinderen (met hun ouders) in de Zaanstreek is op 16 februari. Het is een feestelijke dienst waarin de kinderen centraal staan en die afgesloten wordt met pannenkoeken eten in het bijgebouw van de Protestantse Kerk in Wormerveer. Heel de viering is in taal, lied, werkvorm, overdenking en gebed afgestemd op kinderen. We ontdekken hoe mooi het is om samen te eten, samen te vieren, samen te feesten. Dat hoort allemaal bij geloven in onze tijd. Kom samen met je ouders, neem je vriendjes mee en ga genieten van een schitterende zondagmorgen.

We starten om 10 uur in de Protestantse Kerk in Wormerveer, Noordeinde 21.

Ds. Johan Mulder en ds. Sjaak Visser

Bijbelstudie speciaal voor jongeren

Op **zondag 23 februari** is er na de dienst een Bijbelstudie speciaal voor jongeren. Dit is een mooie kans om samen met leeftijdsgenoten dieper in te gaan op het Woord van God en ervaringen in het geloof te delen. Het thema van deze eerste bijeenkomst is:

Leven met geloof.

We starten met een kennismaking en gebed, gevolgd door een inleiding en een nabespreking. Ben jij een jongere en wil je groeien in je geloof of ben je gewoon nieuwsgierig? Reserveer 23 februari alvast in je agenda.

Herinnering: Vrijdag 7 februari voorstelling 'Nathan de Wijze'

U kan zich nog steeds aanmelden voor de bijzondere voorstelling 'Nathan de Wijze' op vrijdag 7 februari aanstaande om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.45 uur) in de Kogerkerk.

Een verhaal over tolerantie, verbinding en menselijkheid, verteld door verhalenverteller Kees Posthumus met live muziek door Henk van Glabbeek.

Deze voorstelling gaat uit van Ring Zaanstreek –de samenwerkende PKN-kerken in de Zaanstreek– en is gratis toegankelijk. Het aantal plaatsen is beperkt. U kunt reserveren via zaanstreekpkn@gmail.com.

Agenda:

Maandag	27 jan.	19:30 uur	Cantorij.
Woensdag	29 jan.	10:00 – 13:00 14:00 – 16:00	De Nieuwe Steeg Leerhuis Eigentijds Geloven
Zondag	2 feb.	10.00 uur	Dienst, voorganger Ds. Bart Vijfvinkel. Diaconale zondag en we vieren het Heilig Avondmaal

