

KERKPLUS

Een uitgave van de Protestantse Gemeente te Wormerveer



Diaconale zondag. Gezamenlijke dienst met Wormer/Jisp 2 februari 2025, nr. 781

In deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal

Er is ook kindernevendienst

We lezen we uit het boek 1 Koningen 3. In een droom verschijnt de Eeuwige aan koning Salomo. Salomo mag vragen wat hij wil. Hij vraagt om een 'horend hart' om te onderscheiden wat goed is en wat kwaad. In koningschap, zo verstaan, kan iets aan het licht komen van het dienende – het diaconale - koningschap van God zelf.

We vieren vanmorgen de Maaltijd van de Heer. Heel passend op deze zondag: 'Het diaconaat is geboren rond de tafel, waar de vroege christenen bij elkaar kwamen om met elkaar het leven van Jezus



na te volgen. Diaconie betekent ook wel 'dienen aan tafel'. Het drukt uit dat we als volgelingen van Jezus geroepen zijn om elkaar en de wereld te dienen. Dat begint met de viering van het avondmaal in het hart van de kerk.' (protestantsekerk.nl)

Voorafgaand aan de collecte sluit de diaconie het jaarproject MAF af en presenteert zij haar nieuwe jaarproject: Kinderen van de voedselbank.

Na de dienst ontmoeten we elkaar in de Kosterij voor ontmoeting, koffie/thee, een lunch en een door de diaconie verzorgd programma.

Medewerkers in deze dienst

Voorganger: Ds. Bart Vijfvinkel
Ambtsdragers: Martijn Bakker, Rina
Snoek, Hans Jobse, Jaap
Jenema en Wallie Peelen
Lector: Naomi Boot
Organist: Ton Veltkamp

Gastvrouw: Ria Hucik
Beeldbewerking: Jaap Andrea
Camerabediening: Marijn Zwart
Koffie: Frieda Mumu en
Jaap Jenema
Koster: Irene Hooij

Orde van dienst

Mededelingen; Zingen: Psalm 93: 1 en 3;
Bemoediging en groet; Gebed om
ontferming
Glorialied: Lied 217: 1, 4 en 5;
Gesprek met de kinderen – Kinderlied;
Zondagsgebed; Lezing: 1 Koningen 3, 1-15;

Lied 992: 1 en 2; Preek; Lied 992: 3 en 4;
Presentatie jaarproject diaconie; Collecten;
Dankgebed – voorbeden; Lied 386;
Viering Avondmaal; Tafelgebed; Onze Vader;
Vredesgroet; Delen van brood en wijn;
Dankgebed; Slotlied: 981: 1, 2 en 5; Zegen.

Waarvoor wij geld geven



1e collecte: **Kinderen van de Voedselbank.**

Vandaag start het nieuwe diaconale jaarproject. Na een jaar lang MAF te hebben ondersteund, heeft de diaconie nu gekozen voor een doel dichterbij huis.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) groeit 1 op de 12 kinderen in Nederland op in armoede. Dat komt neer op zo'n 300.000 kinderen onder de 21 jaar. Een toekomst van armoede beperkt zich tot het dagelijks overleven, wat een aanzienlijke tol eist op de mentale gezondheid van iedereen binnen het gezin, vooral de kinderen. Terwijl anderen zich een toekomst met tal van mogelijkheden voorstellen, zijn

mensen in armoede steeds vaker gevangen in het moment en slechts bezig met de dag van vandaag.

Stichting Kinderen van de Voedselbank heeft een wereldwijd uniek concept. Hierover krijgt u op de diaconale zondag meer te zien en horen..

2^e collecte is bestemd voor de **kerkelijke activiteiten**



Diaconale collecte

NL 96 INGB 0005 1574 31
Diaconie Protestantse
gemeente te Wormerveer



Collecte Kerkelijke activiteiten

NL 17 INGB 0006 1816 21
Protestantse gemeente te
Wormerveer

Onze zieken en de bloemen



Afgelopen dinsdag is Mw. Jo Bakker thuis gevallen. Na controle in het ziekenhuis is een zwaar gekneusde rug geconstateerd. Jo is opgenomen in Zorghotel Recura (Kon. Julianaplein 36, 1502 DV Zaandam). Een kaartje is altijd welkom.

Er verblijven meerdere gemeenteleden in een verzorgingstehuis. Hun adressen vindt u op de website (menu: pastoraat) in het item: "*Laat eens wat van u horen*". Wij wensen alle (langdurige) zieken Gods nabijheid en steun toe. Ook voor wie hen verzorgen, sterkte en geduld gewenst.

Meldingen over zieken in onze gemeente kunnen worden doorgegeven aan coördinator pastoraat **Hans Boerma tel: 075 6213893**.

De bloemen van 26 januari gingen naar Dini Bont. De bloemen gingen vergezeld van een kaart en de hartelijke groeten van de kerkbezoekers.

Komende dagen jarig



Op zaterdag 8 februari is Henk Bakker (Blankenburg 10, 1531PK Wormer) jarig. Daarnaast ook alle gemeenteleden die deze week jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst op de weg die voor u ligt.

Gezamenlijke lunch op de diaconale zondag

Na de dienst is er, zoals u gewend bent, koffiedrinken. In het kader van de diaconale zondag is er ook een gezamenlijke lunch. Hiervoor bent u allemaal van harte uitgenodigd. Dit is weer een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.

Namens de gezamenlijke diaconie.

Predikant met voorjaarsvakantie



Komende week, van 1 tot 8 februari, heeft ds. Johan Mulder een weekje vakantie.

Ds. Bart Vijfvinkel zal hem dan waarnemen. Voor dringende zaken kunt u hem bellen op **06 19 68 51 10**

Agenda:

Maandag	3 feb	19:30 uur	Cantorij.
Woensdag	5 feb	10:00 – 13:00	De Nieuwe Steeg. Vrije inloop met koffie/thee.
Vrijdag	7 feb	20:00 uur	Theatervoorstelling 'Nathan de Wijze'. Kogerkerk.
Zondag	9 feb	10.00 uur	Dienst, voorganger drs. Co Boon