

KERKPLUS

Een uitgave van de Protestantse Gemeente te Wormerveer



1^e zondag van de 40 dagen tijd

9 maart 2025, nr 790

Inleiding op de preek door Ds. Robert Jan Bakker.

In de lijdenstijd komen we in het evangelie van Lucas vaak satan tegen, maar dan steeds in het licht van Jezus die gekomen is om de daden van de duivel teniet te doen,



in de woorden van de Eerste brief van Johannes, waaruit we een gedeelte lezen en waar in de preek verder op wordt ingegaan.

Medewerkers in deze dienst

Voorganger: Ds. R.J. Bakker
Ambtsdragers: Lummie Peelen en To Vooren
Beeldbewerking: Wallie Peelen
Camerabediening: Tom Meeth
Gastvrouw: Ineke van den Berg

Kindernevendienst: Linda van Eerde
Koffie: Pim en Wendy Meeth
Koster: Eddie Zwart
Lector: To Vooren
Organist: Wouter Feenstra

Orde van dienst

Mededelingen; Intochtslied 27:1; stil gebed;
Bemoediging en groet; Psalm 27: 7;
Kyriëgebed; Lied 756: 1, 4, 5 en 6; Gebed;
Lied 333; Moment met de kinderen;
1 Johannes 3: 7 t/m 10; Lied 622: 2, 4 en 5;

Lucas 22: 28 t/m 34; Lied 903: 1, 3 en 6;
Prediking; Orgelspel; Lied 538: 1 t/m 4;
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en OV;
Collecte; Slotlied 556: 1, 2 en 3; Zegen.

Bestemming van de collectes



1^e collecte: Anna's Huis (Zaandam, naast het ZMC)

Centrum voor leven met en na kanker.

Anna's huis is er voor iedereen die te maken heeft (of heeft gehad) met kanker. Je kunt er terecht voor een luisterend oor, informatie, steun of professionele ondersteuning om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te behouden of opnieuw op te bouwen.

Anna's huis biedt psychologische, psychosociale en fysieke ondersteuning. In samenwerking met omliggende instanties willen zij zorg, revalidatie en praktische hulp toegankelijker maken.

2^e collecte is bestemd voor kerkelijke activiteiten



Diaconale collecte

NL 96 INGB 0005 1574 31
Diaconie Protestantse
gemeente te Wormerveer

Collecte kerkelijke activiteiten

NL 17 INGB 0006 1816 21
Protestantse gemeente te
Wormerveer



Onze zieken en de bloemen



Mw Hil Rovers, is recentelijk gevallen en heeft haar been gebroken. Door andere lichamelijke problemen is opereren niet gewenst. Haar verjaardag, a.s. dinsdag, zal ze gepast vieren.

Er verblijven meerdere gemeenteleden in een verzorgingstehuis.

Hun adressen vindt u op de website (menu: pastoraat) in het item: "Laat eens wat van u horen". Wij wensen alle (langdurige) zieken Gods nabijheid en steun toe. Ook voor wie hen verzorgen, sterkte en geduld gewenst.

Meldingen over zieken in onze gemeente kunnen worden doorgegeven aan coördinator pastoraat **Hans Boerma tel: 075 6213893**.

De bloemen van 2 maart gingen naar Hil Rovers en Bert Broek.

De bloemen gingen vergezeld van een kaart en de hartelijke groeten van de kerkbezoekers.

Komende dagen jarig

Maandag 10 maart is Anneke Peijs - de Jong (Zaanstroom 38, 1521 PL) jarig. Een dag later, dinsdag 11 maart, is Hil Rovers - de Wit (Rosaruimpark 1 App. 100; 1561 TV Krommenie) jarig. Het is altijd leuk om een verjaardagskaart in de bus te vinden.

Alle gemeenteleden die deze week jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst op de weg die voor u ligt.

Rectificatie IBAN diaconie Wormer

Vorige week stond bij het stukje over de veertigdagenkalender, die werden uitgedeeld, een verzoek voor een eigen bijdrage. Het IBAN was helaas niet compleet. Daarom hier nogmaals: NL71 INGB 0001 452 772 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Wormer o.v.v. Veertigdagenkalender.

Project kindernevendienst veertigdagentijd en Pasen

Het lijkt zo gewoon: na elke nacht komt een nieuwe dag. Tegelijk is het bijzonder en betekenisvol: elke nieuwe dag laat zien dat er altijd een nieuw begin zal zijn. Mensen krijgen nieuwe kansen en God helpt hen daarbij. Een rode draad in de verhalen van deze veertigdagentijd is dat ze toekomstgericht zijn: ze laten zien hoe God dóórgaat met mensen.

In het veertigdagentijdproject van dit jaar vieren we de nabijheid van andere mensen en van God in ons bestaan. In de verhalen ontdekken we wat het betekent om er niet alleen voor te staan.

Op de lessenaar voorin de kerk staat een groot projectboek. Voor elke zondag is er een nieuwe bladzijde met een kijkplaat bij het Bijbelverhaal, gespreksvragen en activiteiten.

Deze week: Wie is de baas?

Jezus is veertig dagen in de woestijn. Hij wordt op de proef gesteld door de duivel, die probeert hem van Gods weg af te brengen. Maar Jezus luistert alleen naar God. Daarna begint Jezus aan zijn verkondiging.



Agenda

Maandag	19:30 uur	Cantorij.
Woensdag	10:00-13:00	De Nieuwe Steeg – Vrije inloop met koffie/thee.
Zondag	10.00 uur	Dienst, voorganger Ds. J. Mulder 2 ^e zondag 40 dagen tijd (Gezamenlijke dienst en wij vierden het Heilig Avondmaal).