

KERKPLUS

Een uitgave van de Protestantse Gemeente te Wormerveer



30 maart 2025, nr 793

Inleiding op de preek door Ds. Ben Helmers.

Het thema is de wijsheid. Chochma, goochem zeggen we wel. De raadgever van God bij de schepping en bij heel Zijn beleid.



Daarom gaat het over Salomo en de koningin van Scheba.

Medewerkers in deze dienst

Voorganger: Ds. Ben Helmers
Ambtsdragers: Lummie Peelen en
Wil Renaud
Beeldbewerking: Hans Jobse
Camerabediening: Anniek Bakker
Gastvrouw: Ria Hucik

Kindernevendienst: Agnetha Dam Wichers
Koffie: Gerda Andrea en
Aafke Boerma
Koster: Han Eelman
Lector: Ester Tas
Organist: Jacob Wakker

Samengaan

In het proces van samengaan is het een goed te lezen hoe onze voorganger van vandaag terugkijkt op proces in ons verleden. Belangrijk bij zo'n proces is niet alleen uit je eige gevoel te denken, maar ook je proberen te verplaatsen in het gevoel van de leden van de andere kerk.

Introductie van mij: ds Ben Helmers. 13 jaar was ik hier predikant. Vanaf 1985 tot 1998. De eerste predikant in de federatie tussen de hervormde en de gereformeerde kerk. Daarvoor hadden ze allebei een eigen dominee. Ik moest twee dominees verenigen of samenvatten. Twee gewoontes ook. Daarom iets gereformeerd begrijpen en zelf was ik hervormd. Ik was de opvolger van de gereformeerde dominee Jan de Geus en de hervormde dominee Henny Parriger.

Samen met twee geweldige voorzitters van de kerkenraden hebben we die vereniging mooi samengebracht: met liefde en eerbied denk ik aan Theo Woudstra, voorzitter van de gereformeerde kerkenraad en aan Piet Wassenaar, voorzitter van de hervormde kerkenraad. Jan Bakker, voorzitter, was de man die die dit alles mooi bij elkaar bracht. Ik ben heel dankbaar over mijn Wormerveerse jaren.

Orde van dienst

Mededelingen; Intochtslied Psalm 25a: 1;
Bemoediging en groet; Psalm 25a: 2;
Gebed om ontferming; Lied 556;
Gebed; Projectlied; 1 Koningen 10: 1 – 13;

Lied 846: 1,3,4,6; Spreuken 8: 22 -31 en
Efesiers 3:14 – 21 (achter elkaar); Lied 850;
Preek; Lied 313: 1,2,3,5; Gebeden;
Collecte; Lied 823:1,2 en 5; Zegen

Paasproject kindernevendienst - *Vandaag als onderwerp: Wat een feest.*



Een vader heeft twee zonen. De jongste gaat op reis en maakt al zijn geld op. Als hij thuiskomt is het feest, want de vader heeft zijn verloren kind teruggevonden. De oudste zoon is boos omdat zijn broer een feest krijgt. Zou de oudste zoon alsnog het feest mee komen vieren?

Bestemming van de collectes

1^e collecte: Stichting Phoneo



Sophie, een kleindochter van een gemeentelid, gaat in mei 2025 bij de kinderopvang Sela in Roemenië aan de slag om tiny houses (lokalen) te bouwen. Natuurlijk doet ze dat niet alleen. Samen met andere jongeren gaan ze daar vrijwillig aan de slag. Bij Sela worden zigeunerkinderen begeleidt naar een betere toekomst door het aanbieden van lesmateriaal en hulp bij het huiswerk. Om technische vakken, zoals houtbewerken en fietsen repareren, te kunnen geven zijn de lokalen nodig. Natuurlijk is daar geld voor nodig en de diaconie hoopt dat we Sophie en de andere jongeren een steuntje in de rug kunnen geven in de vorm van een gulle gift.

2^e collecte is bestemd voor kerkelijke activiteiten



Diaconale collecte

NL 96 INGB 0005 1574 31
Diaconie Protestantse
gemeente te Wormerveer

Collecte kerkelijke activiteiten

NL 17 INGB 0006 1816 21
Protestantse gemeente te
Wormerveer



Zomertijd

De klok gaat in de nacht van zaterdag op zondag (29 op 30 maart) om twee uur één uur vooruit. Op zondag begint de kerkdienst om 10:00 uur, maar voor uw gevoel waarschijnlijk een uur eerder.

Onze zieken en de bloemen



Er verblijven meerdere gemeenteleden in een verzorgingstehuis. Hun adressen vindt u op de website (menu: pastoraat) in het item: "*Laat eens wat van u horen*". Wij wensen alle (langdurige) zieken Gods nabijheid en steun toe. Ook voor wie hen verzorgen, sterkte en geduld gewenst. Meldingen over zieken in onze gemeente kunnen worden doorgegeven aan coördinator pastoraat **Hans Boerma tel: 075 6213893**.

De bloemen van 23 maart gingen naar Connie Milar-Ernst (Plantage 37). De bloemen gingen vergezeld van een kaart en de hartelijke groeten van de kerkbezoekers.

Komende dagen jarig

Alle gemeenteleden die deze week jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst op de weg die voor u ligt.

Leesrooster

Als proef, omdat er ruimte voor is, is in de KerkPlus het leesrooster voor de komende week toegevoegd. Dit in het kader: "Lees de bijbel, bid elke dag". Dit om te kijken of hiervoor interesse is. U reactie is dus gewenst.

zondag	30-mrt	Jesaja 54,11-17	donderdag	3-apr	Jesaja 57,7-13
maandag	31-mrt	Jesaja 55,1-13	vrijdag	4-apr	Jesaja 57,14-21
dinsdag	1-apr	Jesaja 56,1-8	zaterdag	5-apr	Jesaja 58,1-5
woensdag	2-apr	Jesaja 56,9-57,6	zondag	6-apr	Jesaja 58,6-14

Leerhuis Eigentijds Geloven: Wat is liefde? - Bijeenkomst 5



In het christelijk geloof speelt liefde een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan "Geloof, Hoop en liefde". waarbij liefde wordt gekwalificeerd als de allerbelangrijkste (1Kor 13). Wat is liefde eigenlijk en waar gaat het om bij liefde?

Bijeenkomst 5 gaat over dit onderwerp. Verschillende sprekers komen over dit onderwerp via internet aan het woord. Daarnaast zingen we liederen die met het onderwerp te maken hebben.

Het boekje over de Doornse Catechismus Nummer is helaas niet meer verkrijgbaar. We maken daarom gebruik van kopieën van nummer 45 (blz. 137 t/m 139).

Wanneer? Woensdagmiddag 2 april van 14.00 – 16.00 uur

Waar? Kosterij van de kerk (Wormerveer)

Voor wie? Allen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp "Wat is liefde?"

Ds Johan Mulder begeleidt deze bijeenkomst.

Kloosterdagen

Komend najaar is er de mogelijkheid om met een groep gemeenteleden uit Wormer/Jisp en uit Wormerveer te gast te zijn in het Liobaklooster in Egmond.

Het Liobaklooster werd in 1935 gesticht en is een gemeenschap van zusters Benedictinessen. Zij proberen ook de traditie van gastvrijheid, zo eigen aan de kloosters die de Regel van Benedictus * volgen, levend te houden. 'Want Hij zal eens zeggen: Ik kwam als gast, en gij hebt mij opgenomen'.

In deze kloosterdagen, van vrijdagmiddag 13.30 uur t/m zaterdagmiddag 16.00 uur, zullen we kennis maken met het kloosterleven en deelnemen aan de verschillende vieringen.

Daarnaast is er een bescheiden programma van ontmoetingen rond de schrift, gesprek en zang en is er alle ruimte om tot jezelf te komen of, alleen of met elkaar, te wandelen in de mooie omgeving.

Datum: vrijdag 24 en zaterdag 25 oktober 2025

Begeleiding en aanmelden

ds. Johan Mulder, mulder.pkn@gmail.com, 06 55331513

ds. Bart Vijfvinkel, bart.vijfvinkel@live.nl, 06 19685110

Kosten

€ 70,- per etmaal (als dit bezwaarlijk is, geef dit aan. Het mag deelname niet in de weg staan). Houdt u er rekening mee dat het aantal deelnemers beperkt is.

Agenda

Zondag	30 mrt	15:00 (14:30)	Lenteconcert 'Klanken-kriebels' A-capellakoor Cantabile.
Maandag	31 mrt	13:30 uur	Vrouwengespreksgroep 'Een ding is nodig'.
Woensdag	2 april	10:00–13:00 14:00–16:00	De Nieuwe Steeg – Vrije inloop met koffie/thee. Leerhuis eigentijds geloven.
Zondag	6 april	10.00 uur	Gezamenlijke dienst, voorganger Ds. Johan Mulder.



Info over het klooster: www.liobaklooster.nl

*Benedictus van Nursia, vader van het kloosterleven in de Westerse Kerk. Hij leefde van 480-547.

