

KERKPLUS

Een uitgave van de Protestantse Gemeente te Wormerveer



Palmpasen

13 april 2025, nr. 795

Inleiding op de preek door Mevrouw Kirsten Timmer.

Horen, zien en ...

Een bekende uitdrukking – horen, zien en zwijgen. Als we het lijden en verdriet zien om ons heen, in de wereld en misschien wel in ons eigen leven, dan hebben velen van ons de neiging om te zwijgen. Een zwijgen dat voortkomt uit een gevoel van machteloosheid want we kunnen het lijden



en oorlogen geen halt toeroepen. De lezingen van vandaag kunnen ons helpen een andere houding aan te nemen: horen, zien en doen. Een houding van troosten en een weg banen in de woestijn. Ook die nederige Koning van

Israël die op zijn ezel op Palmzondag Jeruzalem binnenrijdt vertelt ons iets over die weg. Hoort, ziet en doet u mee?

Dank voor de uitnodiging om net zoals vorig jaar op Palmzondag met u de eredienst mee te maken! Mijn naam is Kirsten Timmer en ik ben werkzaam als geestelijk verzorger in verpleeghuizen in Amsterdam (zorgorganisatie Amsta). Ik ben getrouwd met Dorothée en samen zijn wij lid van de Baptisten gemeente Silo in Utrecht. Daar ben ik voorganger in bijzondere dienst vanwege mijn werk als geestelijk verzorger. Vanuit mijn eigen praktijk Aan Uw Zijde werk ik als geestelijk verzorger, voorganger, begeleider bij uitvaartbijeenkomsten en docent/trainer. Vandaag kijk ik uit naar de ontmoeting met u en naar de medewerking van de cantorij in de dienst.



Medewerkers in deze dienst

Voorganger: Mevrouw Kirsten Timmer
Ambtsdragers: Lummie Peelen en
To Vooren
Beeldbewerking: Wallie Peelen
Camerabediening: Han Eelman
Gastvrouw: Ria Hucik

Kindernevendienst: Eva Vloon
Koffie: Anne Draaisma en
José Draaisma
Koster: Irene Hooij
Lector: Cora Wester
Organist: Wouter Feenstra

Aan deze dienst werkt ook mee de cantorij onder leiding van Corry van Gorp.

Orde van dienst

Mededelingen; Intochtslied: 118: 1, 6 en 9; Bemoediging en groet; Cantorij (Uit de diepte roep ik u); Canon door cantorij en gemeente (De wildernis); Kyriëgebed; Cantorij (Een lied naar Psalm 24); Gebed; Moment met de kinderen; Jesaja 40:1-11; Lied 439: 1 en 2;

Johannes 12: 12-19; Lied 546: 1, 3 en 4; Prediking; Cantorij (Verborggen blijft hoe Gij geneest); Orgelspel; Lied 554: 1, 3 en 4; Dankgebed, voorbeden, stil gebed: alles afgewisseld met zingen van lied 1005; Collecte; Slotlied 558: 1, 4, 6 en 10; Zegen.

Bestemming van de collectes



1^e collecte: Noodhulp Myanmar

U weet dat er in Myanmar een verwoestende aardbeving is geweest. Vandaag is de bestemmen van de diaconale collecte voor noodhulp in dit rampgebied. Helpt u mee? Van harte aanbevolen!

2^e collecte is bestemd voor kerkelijke activiteiten



Diaconale collecte

NL 96 INGB 0005 1574 31
Diaconie Protestantse
gemeente te Wormerveer

Collecte kerkelijke activiteiten

NL 17 INGB 0006 1816 21
Protestantse gemeente te
Wormerveer



Onze zieken en de bloemen



In het Zaans Medisch Centrum verblijft Jo Bakker. Zij ligt op de afdeling chirurgie.

Er verblijven meerdere gemeenteleden in een verzorgingstehuis. Hun adressen vindt u op de website (menu: pastoraat) in het item: "Laat eens wat van u horen". Wij wensen alle (langdurige) zieken Gods nabijheid en steun toe. Ook voor wie hen verzorgen, sterkte en geduld gewenst. Meldingen over zieken in onze gemeente kunnen worden doorgegeven aan coördinator pastoraat **Hans Boerma tel: 075 6213893**.

De bloemen van 6 april gingen naar Jolanda Veldhuizen-Biersteker en Evelien de Heer. De bloemen gingen vergezeld van een kaart en de hartelijke groeten van de kerkbezoekers.

Komende dagen jarig

Zaterdag 19 april is mevrouw Nel van Ruiswijk-Benjamins (Krokusstraat 25, 1521WV) jarig. Alle gemeenteleden die deze week jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst op de weg die voor u ligt.

Kliederkerk

Op vrijdag 18 april 2025 is het zover: een eerste editie van de Kliederkerk! Het thema is "Aan Tafel!". Een ochtend vol plezier, ontmoeting en verdieping voor basisschoolkinderen én hun ouders of grootouders. We gaan samen ontdekken, creatief aan de slag, vieren én natuurlijk lekker eten. Want wat is er nu gezelliger dan samen aan tafel zitten en genieten van heerlijke pannenkoeken? De Kliederkerk is een mooie gelegenheid om quality-time door te brengen met je kind of kleinkind en samen spelenderwijs het geloof te beleven. Iedereen is van harte welkom! We starten om 10:00 uur in De Kosterij (Noordeinde 21, Wormerveer), inloop vanaf 09:45 uur. Aanmelden mag via jongerenwerker@veg-wormerveer.org.



Leesrooster

zondag	13-apr	Lucas 19,29-40	donderdag	17-apr	Lucas 22,14-65
maandag	14-apr	Psalm 67	vrijdag	18-apr	Lucas 22,66-23,56
dinsdag	15-apr	Psalm 41	zaterdag	19-apr	Psalm 82
woensdag	16-apr	Lucas 22,1-13	zondag	20-apr	Johannes 1,1-17

Agenda

Maandag	14 april	13:30 uur	Vrouwengespreksgroep 'Een ding is nodig'.
Woensdag	16 april	10:00-13:00	De Nieuwe Steeg – Vrije inloop met koffie/thee.
Donderdag	17 april	20:00 uur	Dienst in Wormer – Witte Donderdag – Ds. B. Vijfvinkel
Vrijdag	18 april	10:00 uur 19:30 uur	Kliederkerk: verdieping, ontspanning en eten. Goede Vrijdag dienst in Wormerveer – Ds. J. Mulder
Zaterdag	19 april	21:30 uur	Dienst in Wormer – Stille Zaterdag - Ds. B. Vijfvinkel
Zondag	20 april	10.00 uur	Paasdienst, voorganger Ds. J. Mulder.