

KERKPLUS

Een uitgave van de Protestantse Gemeente te Wormerveer



In samenwerking met het dovenpastoraat

27 april 2025, nr 797

Inleiding op de preek door Pastor Hendrik Stevens.

Een gevoelig gesprek

Op zondag 27 april zullen wij gaan lezen uit Johannes 21 vers 15 t/m 19. In deze gedeelte lezen wij over een kwetsbaar gesprek tussen Jezus en Petrus. Petrus heeft het goed verknald met zijn drievoudige verloochening. Toch wil Jezus hem opnieuw roepen en aanvaarden. Jezus praat niet over geschiktheid of falen van Petrus. Hij vraagt drie keer aan Petrus: "Hou je van Mij?" Jezus wil het hebben over de liefde en relatie.



Jezus volgen en liefhebben horen dus bij elkaar! Op zondag zullen wij samen kijken naar de betekenis van dit verhaal voor ons.

Als dovenpastor wil ik ook graag aantal gebaren met jullie oefenen in deze dienst. Door samen aantal gebaren te oefenen kunnen wij allemaal bewuster worden van de betekenis van de woorden zoals liefde en ontferming.

Medewerkers in deze dienst

Voorganger: Pastor Hendrik Stevens
Ambtsdrager: Martijn Bakker en Lummie Peelen
Beeldbewerking: Wallie Peelen
Camerabediening: Henk Bakker
Gastvrouw: Jantien van Eerde

Koffie: Iep van Dongen en Arine Jobse
Koster: John Vooren
Lector: To Vooren
Organist: Kees Balder

Orde van dienst

Welkom; Aanvangslied 624: 1 en 2;
Stil gebed, votum en groet; Lied 912: 1 en 2;
Kyrie en Gloria lied 299a; Gebed om zegen;
Lied 103: 1 en 5; Johannes 21: 15 t/m 19;

Lied 116: 1 en 3; Prediking; Lied 838: 1 en 4;
Dankgebed, voorbeden en Onze Vader;
Collecte; Slotlied 415; Zegen;
Wilhelmus (1 en 6)..

Bestemming van de collectes



1^e collecte: Interkerkelijk dovenpastoraat.

IDP staat voor: Interkerkelijk Dovenpastoraat. Het IDP is een samenwerkingsverband van de Protestantse Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

Het IDP helpt deze kerken zo goed mogelijk invulling te geven aan het pastoraat onder dove mensen. Het IDP is daarom een hulpdienst van deze kerken. Of je nu wel of niet bij deze kerken bent aangesloten, iedereen kan contact zoeken met het IDP voor invulling van dovenpastoraat of ondersteuning daarbij. Tegelijk zoekt het IDP ook zelf contact met kerken, hun dove leden en dove mensen buiten de kerk. In alles wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de taal en de cultuur van dove mensen. Hoewel het IDP zich in eerste instantie richt op dove mensen, is iedereen welkom die om verschillende redenen contact zoekt met het IDP. Te denken valt aan slechthorenden of mensen die naast hun doofheid meerdere beperkingen hebben en al diegenen die met hen verbonden- of betrokken zijn.

2^e collecte is bestemd voor kerkelijke activiteiten.



Diaconale collecte

NL 96 INGB 0005 1574 31
Diaconie Protestantse
gemeente te Wormerveer

Collecte kerkelijke activiteiten

NL 17 INGB 0006 1816 21
Protestantse gemeente te
Wormerveer



Onze zieken en de bloemen



Er verblijven meerdere gemeenteleden in een verzorgingstehuis. Hun adressen vindt u op de website (menu: pastoraat) in het item: "Laat eens wat van u horen". Wij wensen alle (langdurige) zieken Gods nabijheid en steun toe. Ook voor wie hen verzorgen, sterkte en geduld gewenst. Meldingen over zieken in onze gemeente kunnen worden doorgegeven aan coördinator pastoraat **Hans Boerma tel: 075 6213893**.

De bloemen van 20 april gingen naar To Vooren. De bloemen gingen vergezeld van een kaart en de hartelijke groeten van de kerkbezoekers.

Komende dagen jarig

Op vrijdag 2 mei is mevrouw A. Wassenaar-Hoekstra (Warmoesstraat 48 k211, 1521CK) jarig. Alle gemeenteleden die deze week jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst op de weg die voor u ligt.

Agenda

Woensdag	30 april	10:00-13:00	De Nieuwe Steeg – Vrije inloop met koffie/thee.
Zondag	4 mei	10.00 uur	Dienst, voorganger dhr. Hessel Loonstra (MAF)

