

# Kerknieuws

Een uitgave van de Protestantse Gemeente te Wormerveer  
52<sup>e</sup> jaargang nr. 2, 31 januari 2025



## VREDE

Hoogdravend woord als zand in de ogen  
stenen voor brood, stem die niet telt.  
Zomaar gebruikt, maar dikwijls gelogen.  
Woord op de vlucht voor dood en geweld.

Vrede is niet als het waaien van wolken  
boven ons hoofd, gaand op de wind.  
Vrede krijgt kans als tussen de volken  
ruimte ontstaat, vergiffenis wint.

Nu wijst een kind ons betere wegen,  
werk om te doen, leven te gaan.  
Hij laat ons zien dat vrede een zegen  
is op hoe wij in de wereld staan.

Vrede is oog voor zoekende mensen,  
oor voor verdriet, blind voor wat hoort,  
hart voor elkaar, wat andere wensen.  
Vrede is nooit een vrijblijvend woord.

Vrede is vuur, een laaiend gegeven,  
warmte die groeit, vlam in de nacht.  
Vrede wordt niets als wij het niet leven.  
Woord dat op onze invulling wacht.

(Margryt Poortstra)

## Colofon

### Inhoud

Bij de diensten .....	3
Van de Redactie.....	4
Pastoraat .....	4
Diaconie .....	8
College van kerkrentmeesters .....	8
Agenda.....	10
Kerkenraad.....	10
Ring Zaanstreek .....	12
Uit de buurt.....	14
Contact .....	16

## Colofon

Het volgende nummer van Kerknieuws  
verschijnt op: 28 februari 2025

**Wij verzoeken u vriendelijk uw kopij  
uiterlijk in te leveren op 13 februari  
2025**

Via [kerknieuws@pknwormerveer.nl](mailto:kerknieuws@pknwormerveer.nl)

Met vriendelijke groeten,  
De redactie

## De gemeente komt bijeen op:

Zondag:	2 februari	10:00 ds. B. Vijfvinkel Gezamenlijke dienst. Diaconale zondag, Avondmaal
Organist:	Ton Veldkamp	1 <sup>e</sup> collecte: Kinderen van de voedselbank
Koster:	Irene Hooij	2 <sup>e</sup> collecte: Eigen kerkelijke activiteiten
Zondag:	9 februari	10:00 drs. C. Boon
Organist:	Wouter Feenstra	1 <sup>e</sup> collecte: De Bron
Koster:	Wallie Peelen	2 <sup>e</sup> collecte: Eigen kerkelijke activiteiten
Zondag:	16 februari	10:00 ds. J. Mulder Pannenkoekendienst gezamenlijk
Organist:	Gert Hartog	1 <sup>e</sup> collecte: Red een kind
Koster:	John Vooren	2 <sup>e</sup> collecte: Eigen kerkelijke activiteiten
Zondag:	23 februari	10:00 ds. J. Mulder
Organist:	Jan Splinter	1 <sup>e</sup> collecte: de Herberg
Koster:	Wallie Peelen	2 <sup>e</sup> collecte: Eigen kerkelijke activiteiten
Zondag:	2 maart	10:00 ds. P. Pronk Gezamenlijke dienst
Organist:	Klaas Arend Booij	1 <sup>e</sup> collecte: Kinderen van de voedselbank
Koster:	John Vooren	2 <sup>e</sup> collecte: Eigen kerkelijke activiteiten
Zondag:	9 maart	10:00 ds. R.J. Bakker 1 <sup>e</sup> zondag 40 dagentijd
Organist:	Wouter Feenstra	1 <sup>e</sup> collecte: Anna's huis
Koster:	Eddy Zwart	2 <sup>e</sup> collecte: Eigen kerkelijke activiteiten

## Kerkdiensten samen met mensen met een verstandelijke beperking

2 februari 2025 in de RK Maria Magdalena kerk, Dorpsstraat 351 te Wormer. Aanvang 10:00 uur

## Bij de diensten

### Toelichting op diaconale collecten

#### **2 februari: Kinderen van de Voedselbank (Diaconale zondag)**

Vandaag start het nieuwe diaconale jaarproject. Na een jaar lang MAF te hebben ondersteund, heeft de diaconie nu gekozen voor een doel dichterbij huis.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) groeit 1 op de 12 kinderen in Nederland op in armoede. Dat komt neer op zo'n 300.000 kinderen onder de 21 jaar. Een toekomst van armoede beperkt zich tot het dagelijks overleven, wat een aanzienlijke tol eist op de mentale gezondheid van iedereen binnen het gezin, vooral de kinderen. Terwijl anderen zich een toekomst met tal van mogelijkheden voorstellen, zijn mensen in armoede steeds vaker gevangen in het moment en slechts bezig met de dag van vandaag.

*Stichting Kinderen van de Voedselbank heeft een wereldwijd uniek concept.* Hierover krijgt u op de diaconale zondag meer te zien en horen.

#### **9 februari: De Bron**

De Bron, een gewoon rijtjeshuis in Poelenburg, waar de bezoekers als buurtgenoten met elkaar optrekken. Een veilige plek, waar een ieder gezien en gehoord wordt; waar naar elkaar wordt omgezien en men elkaar verder wil helpen. Je kunt er langskomen tijdens een inloopuur, sociaal spreekuur, spreekuur bureau discriminatiezaken of een van de andere activiteiten, zoals: huiswerkgroepen, naailes, jongerengroep, enz.

De ambitie van de stichting De Bron is om vanuit de christelijke traditie en inspiratie invulling te geven aan de opdracht van dienstbaarheid, gastvrijheid en naastenliefde aan een ieder in de naaste omgeving ongeacht afkomst of geloof. De stichting is een gezamenlijk initiatief van de protestantse en katholieke en doopsgezinde kerkgemeenschappen in de Zaanstreek.

#### **16 februari: Red een Kind**

Red een Kind is een christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie, in 1968 opgericht in Nederland. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. Zij werken daarbij samen met verschillende Nederlandse, internationale en lokale organisaties. Onze Wormerveerse gemeente ondersteunt sinds twee jaar de familie Omondi in Kenia. Zij zijn een gezin bestaande uit acht personen; de ouders en hun zes kinderen. De diaconie stuurt een á twee keer per jaar een brief naar hen met algemene informatie over onze kerkelijke gemeente en ook vraagt zij hoe het met de familie gaat. Het is leuk als we dan een brief van ze terugkrijgen, zo leren we elkaar een beetje kennen.

#### **23 februari: de Herberg**

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek, wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. In een gastvrij huis in een prachtige omgeving, bij een geopende Bijbel, met professionele begeleiding bieden de medewerkers van de Herberg liefdevolle aandacht. Zij hebben verschillende mogelijkheden die bij een ieder kunnen

aansluiten. Men kan kiezen uit een herstelprogramma van twee tot zes weken, een retraite of kom-op-adem midweek.

## **2 maart: Kinderen van de Voedselbank**

Wist u...

- Dat er kinderen zijn, die naar bed gaan met honger?
- Dat er kinderen zijn, die altijd in oude kleren of afdankertjes van een ander moeten lopen?
- Dat er kinderen zijn, die vanwege de armoede die hun jeugd domineert, geen toekomst perspectief meer hebben?
- Dat er kinderen zijn die hun verjaardag in geen jaren hebben gevierd?
- Dat er kinderen zijn, die hierdoor bijna dagelijks worden gepest op school en in de buurt?

Stichting Kinderen van de Voedselbank is het goede doel tegen kinderarmoede in Nederland. Zij heeft een webshop waar deze kinderen twee keer per jaar gratis kleding kunnen shoppen.

## **9 maart: Anna's Huis (Zaandam, naast het ZMC))**

*Centrum voor leven met en na kanker.*

Anna's huis is er voor iedereen die te maken heeft (of heeft gehad) met kanker. Je kunt er terecht voor een luisterend oor, informatie, steun of professionele ondersteuning om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te behouden of opnieuw op te bouwen.

Anna's huis biedt psychologische, psychosociale en fysieke ondersteuning. In samenwerking met omliggende instanties willen zij zorg, revalidatie en praktische hulp toegankelijker maken.

## **Van de Redactie**

Er gaat iets veranderen. Vanwege de toekomstige fusie van de Protestantse gemeenten van Wormer-Jisp en Wormerveer is er afgesproken om een samen een nieuw Kerkblad te gaan maken. Snel horen jullie hier nog meer over. Het nieuwe kerkblad heeft voordelen en nadelen. Het grote voordeel is dat het er veel mooier uitziet (het wordt professioneel gedrukt).

Dit betekent wel dat er een grotere tijd zit tussen de sluitingsdatum voor de kopij en het verschijnen van het kerkblad. Wanneer gaan we hier iets van merken? De kopijdatum wordt vanaf het volgende kerkblad gelijk getrokken met die van Wormer. Let hier dus goed op.

Vanaf maart gaat Kerknieuws verschijnen in A5 formaat (een boekje). Dan kunnen we als Wormerveerse redactie en gemeente vast een beetje wennen aan de nieuwe situatie.

Vriendelijke groeten, de redactie.

## **Pastoraat**

### Van de predikant

**Wat onze kerkgemeenschap in Wormerveer niet onberoerd mag laten...**

*Afgelopen maandag 20 januari 2025 was de dag van de inauguratie van Trump. De kou, die ervoor zorgde dat de ceremonie binnen werd gehouden, was symbolisch voor de politieke boodschap van de kersverse Amerikaanse president. American great again! Geen plaats voor mensen die in nood*

*verkeren. Zoals grensvluchtelingen en Lhbt+ers die slachtoffer dreigen te gaan worden van homofobie of homohaar.*

Gelukkig was er ook nog ruimte voor de kerk tijdens een speciale Kerkdienst daar vlakbij het Capitool. De kerk sprak als een moedig profeet tijdens een gebedsdienst in Washington. Daar sprak bisschop Mariann Budde van de protestantse episcopale kerk president Donald Trump rechtstreeks aan. Ze riep hem op tot genade en begrip voor migranten en de lhbt+-gemeenschap en andere groepen die zich bedreigd voelen door zijn voorgenomen beleid. Budde benadrukte dat veel immigranten geen criminelen zijn. Maar integendeel: waardevolle leden van de samenleving en religieuze gemeenschappen. Ze verwees ook naar Trumps religieuze overtuigingen en vroeg hem om als kersvers leider genade te tonen.

Trump noemde de ceremonie achteraf "saai" en eiste excuses van Budde. Zij bleef echter bij haar oproep, met de boodschap dat leiderschap ook genade vereist. Een boodschap en een houding van een moedige bisschop waar wij als kerk nog wat van kunnen leren. Laten we bidden voor allen die verdrukt dreigen te raken of die reeds verdrukt worden. De kerk doet niet aan politiek maar is er wel bij als het gaat om het opkomen voor verdrukten.

Ik denk bijvoorbeeld aan Psalm 82 vers 3:

*Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en zwakken.*

Ds. Johan Mulder

### Overpeinzingen van een aardebestormer...

Ieder voordeel heeft z'n nadeel. Het nadeel van oud worden is dat ouderdom met gebreken komt. Gelukkig doe ik niet aan sport, nooit gedaan ook. Want dat had ik er mogelijk al heel snel aan geleden dat ik de 100m. hardlopen vanaf m'n 25ste niet meer binnen 10 seconden zou kunnen lopen. Of, dat ik vanaf die leeftijd niet meer uitgenodigd zou worden om goedbetaalde topsport te bedrijven. Heus, vanaf 25 jaar begint de onvermijdelijke neergang van het lichamelijk kunnen bij elk mens. Maar het voordeel van hoge ouderdom is dat men lang in het verleden kan terugkijken. Ik weet nog van ijsvrij op school, een middag vrij omdat er ijs in de sloten lag, bijna elke winter weer. Ik weet nog van de barre winter van 1963. Van het leven zonder televisie, zonder centrale verwarming, zonder koelkast, etc. Van het huiselijk leven rondom de 's winters warme kolenkachel in de knusse huiskamers van weleer en het was nog gezellig ook. Dit alles stemt tot dankbaarheid, ook dat het leven van nu zoveel comfortabeler is dan vroeger en dat niet alle verworvenheden zomaar vanzelfsprekend zijn.

Beste lezeressen en lezers, zo kort na de 2e WO waardeerden we onze bevrijding van jaren van bezetting, we waren volop bezig met de wederopbouw van het goede vaderland. En we beleefden een vrijheid zonder vreemde overheersing, ook zonder dwingende sociale media waarvan we zo langzamerhand de nadelen gaan ondervinden, zeker bij onze kinderen en kleinkinderen. Helaas leven we nu in een wereld van "alles-moet-kunnen!"

Vrijheid, wat is toch vrijheid? Het woordenboek zegt onbelemmerdheid, onafhankelijkheid, gaan en

staan waar men wil. Maar, hoe gek het ook klinkt, vrijheid is vooral ook het (h)erkennen van grenzen. Niemand kan onbegrensd leven. Onder meer de overheid, onze ouders en opvoeders, de ander die naast ons leeft, die bepalen mede onze grenzen. En elk volwassen mens wordt begrensd in zijn fysieke en morele mogelijkheden. We kunnen niet alles, we zijn niet overal even goed in en onze talenten zijn beperkt. We moeten ook niet alles willen. De moraal bepaalt wat we goed vinden en wat we niet goed vinden.

De apostel Paulus vertelt in zijn Galatenbrief: "Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in de liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: "Heb uw naaste lief als uzelf." Weet u, geroepen om vrij te zijn is waar; niemand verkiest om onder dwang en bezetting te moeten leven. Helaas, vele landen gaan gebukt onder dictatuur waar heersers leven om hun eigen verlangens te bevredigen. Zijn de heersers in Rusland, Noord Korea, Soedan, etc. onze naasten? Ja. Heb ik ze lief, zoals Paulus het ons vraagt? Ja, want ik gun ze zo graag een beter leven. Een leven om te dienen in alle eenvoud, in plaats van om meedogenloos te heersen. Medelijden heb ik met hen als ik zie hoe soldaten, voorzien van allerlei onzinnig wapentuig, voor hen marcheren.

Ieder voordeel heeft z'n nadeel. Ik word oud, gelukkig nog met maar kleine gebreken. Maar het voordeel is: ik kan spieden in een lang verleden en dankbaar zijn om wat toen was en wat nu is...! Willem Bilderdijk verwoordde aldus: "In het verleden ligt het heden, in het nu dat worden zal." Verleden, heden en toekomst zijn verweven als een gordel van smaragd en hoe ouder de mens wordt des te meer kan hij overtuigd raken van de diepgang van deze eenvoudige constatering. U allen een vredige wintertijd toegewenst, met groeten van huis tot huis, drs. H.J. Boon

### Jeugd

Op zondag 2 maart is er na de dienst een Bijbelstudie speciaal voor jongeren. Dit is een mooie kans om samen met leeftijdsgenoten dieper in te gaan op het Woord van God en ervaringen in het geloof te delen. Het thema van deze eerste bijeenkomst is: Leven met geloof. We starten met een kennismaking en gebed, gevolgd door een inleiding en een nabespreking.

Ben jij een jongere en wil je groeien in je geloof of ben je gewoon nieuwsgierig? Sluit je dan aan!  
Finn Supusepa

### In memoriam

Na een lang en veelbewogen leven overleed in de leeftijd van 99 jaar op de eerste dag van het nieuwe jaar Hendrika Oosterhoff-Pool. De laatste jaren van haar leven woonde zij in "De Bonte Ruiter" nr. 19 te Wormerveer. Haar leven begon in Nieuw Amsterdam (Drenthe). Van huis uit kreeg zij het credo van hard werken en weinig geld verdienen in de Drentse veenkoloniën mee. Ze trouwde aldaar, maar het huwelijk werd helaas geen succes. Een scheiding volgde, maar wat werd haar leven mooi toen zij Nico Oosterhoff leerde kennen. Hij woonde in Amsterdam. Met haar zoon Wim trok zij van Nieuw Amsterdam naar het oude Amsterdam waar Nico woonde. Hij had reeds drie kinderen: Arnold, Hans en Ina. Samen kregen Riek en Hans nog een kind erbij: Nico Jr. Moeder Riek verstond de kunst om het gezin aaneen te smeden tot een fijn gezin. Maar wat heeft zij geleden

onder het verlies van haar echtgenoot en later het heengaan van de kinderen Arnold en diens echtgenote Ineke en Hans. En niet in de laatste plaats onder het heengaan van Nico Jr. die ten gevolge van een verkeersongeval om het leven kwam toen hij 16 jaar was. Heel bijzonder en bemoedigend was dat Wim, Ina en ook haar schoondochter Gerrie haar zo nabij waren tot in de laatste dagen van haar leven. Een oude moeder verliet het aardse leven, maar nooit verloor zij het vertrouwen in de goede God. Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en vele anderen brachten haar een laatste groet in het crematorium te Zaandam. Zij ruste voorgoed in Gods huis van eeuwige vrede.

Drs. H.J. Boon

### Gefeliciteerd

8 feb	Dhr. H.R. Bakker	15 feb	Mw. A.J. Duits -de Boer
16 feb	Dhr. L. van 't Kruis	17 feb	Mw. I. Mars-Prins
18 feb	Mw. H.E. Veldhuizen-van Eck	28 feb	Mw. G. Bogdan-van der Laan
28 feb	Mw. C.H. de Berg-Hoogerheide		

### Bedankt 1

Zondag 5 januari jl.. ontving ik via Irene Hooij een prachtige bos bloemen uit de kerk. Hartelijk dank voor deze attentie. Inmiddels gaat het goed met mijn nieuwe knie zodat ik binnenkort weer in de kerk aanwezig kan zijn. Hartelijke groet, Iep van Dongen

### Bedankt 2

Beter laat dan nooit.

Hierbij wil ik jullie graag bedanken voor de mooie bloemen en de lieve kaart die ik ontvangen heb. Ik voel hierdoor warmte en steun. God zegene jullie allemaal. Veel liefs en groetjes, Josie

### Bedankt 3

Het heeft ons aangenaam verrast dat we zo veel felicitatiekaarten en prachtig boeket van de kerk hebben mogen ontvangen voor onze gouden huwelijk. We stellen het zeer op prijs. Allemaal heel hartelijk dank daarvoor mede daardoor werd het voor ons extra bijzondere dag. Hartelijke groeten van, Ria en Peter Hucik.

## **Diaconie**

### Diaconale dag

Op 2 februari houden wij in de kerk van Wormerveer weer de jaarlijkse diaconale dag.

Naast de aankondiging van ons nieuwe jaardoel houden wij wegens het grote succes van vorig jaar weer een gezamenlijke lunch in de Kosterij waarbij wij uw medewerking vragen. Het was vorig jaar zo verrassend dat er verschillende salades gemaakt waren voor de lunch en dat willen we voor dit jaar nog eens herhalen.

Er komt zowel in Wormer als Wormerveer een intekenlijst. Wij laten ons verrassen.

Namens de diaconie, met hartelijke groet, Rina Snoek

## **College van kerkrentmeesters**

### Kerkelijke stand 24-01-2025

#### **Verhuisd:**

Amanda Zwart van Amsterdam naar (wijk 1)

Mevr. E.J.P. Blonk-Weststrate Zaandam (wijk 1).

#### **Overleden:**

01-01-2025 Mevr. Oosterhoff-Pool

11-01-2025 Mevr. R. Woudsma-Hiddema

18-01-2025 Mevr. G. Snel-de Vries



## Opbrengsten collecten

Beste gemeenteleden,

Hieronder vindt u de collecte opbrengsten over november en december.

Allemaal heel hartelijk bedankt voor de fantastisch mooie giften die we hebben ontvangen!!

Datum	Bestemd voor	Totaal
10 november	Diaconie	231.25
	Kerkelijke activiteiten	156.55
17 november	Gambian Children First	180.00
	Kerkelijke activiteiten	156.00
24 november	Hospice De Schelp	288.10
	Kerkelijke activiteiten	217.80
1 december	Kledingbank Zaanstreek	192.65
	Kerkelijke activiteiten	146.40
8 december	MAF	1147.90
	Kaartverkoop t.b.v. MAF	158.00
	Kerkelijke activiteiten	134.45
15 december	Protestants Koopvaardijwerk	321.50
	Kerkelijke activiteiten	229.20
15 december	Kerstsamenzang: Leger des Heils	190.95
22 december	Stichting Bootvluchteling	288.60
	Kerkelijke activiteiten	129.35
25 december	Kinderen in de Knel: Oekraïne	385.02
	Kerkelijke activiteiten	157.24
29 december	Mission Possible	215.96
	Kerkelijke activiteiten	121.20
31 december	World Vision	125.20
	Kerkelijke activiteiten	68.00
	Koffiepot	63.30
	Bloemenpot	45.65

## Agenda

Wanneer	Tijd	Wat
Iedere Woensdag	10:00	De Nieuwe Steeg
3 februari	13:30	Vrouwengespreksgroep
17 februari	13:30	Vrouwengespreksgroep
	19:30	Repetitie cantorij
24 februari	19:30	Repetitie cantorij
25 februari	19:30	Kerkenraad
3 maart	13:30	Vrouwengespreksgroep
	19:30	Repetitie cantorij
10 maart	19:30	Repetitie cantorij

## Kerkenraad

### Gezamenlijke kerkenraadsbezinning Wormer/Jisp-Wormerveer

Zaterdag 23 november is het vroeg dag, de kerkenraadsleden worden rond 8:45 uur verwacht op de Poelboerderij voor een bezinningsdag.

We beginnen de dag met het lezen uit Lucas 24 over de Emmaüsgangers en maken de vergelijking met samen kerkzijn, samen optrekken en wellicht is God even in ons midden.

Hierna maken we een twee-aan-twee wandeling over de drassige paden van de Poelboerderij en stellen elkaar de vraag: Waarom ben je ambtsdrager en waar haal je voldoening uit? Zo leren we elkaar weer iets beter kennen.

Naast elkaar beter leren kennen is deze dag ook bedoeld om te komen tot een missie/visie voor het nieuwe beleidsplan van onze nieuw te vormen gemeente. Daartoe mogen we allemaal één foto kiezen die past bij; 'Kerkzijn is voor mij....' Ieder noteert hierbij maximaal 4 thema's of kenmerken.



Vervolgens doen we dat in tweetallen en daarna in viertallen, steeds wordt er een keuze gemaakt voor 1 foto en maximaal 4 thema's/kenmerken.

Zo komen we uiteindelijk tot drie verschillende beelden en omschrijvingen van wat 'kerkzijn' voor ons is. Via een 'diep democratisch' proces willen we komen tot één beeld en één omschrijving.

Daartoe kijken we met een zo open mogelijke blik naar de beelden en omschrijvingen en

stemmen erover. Nadat we bij meerderheid voor één beeld/omschrijving gekozen hebben is de vraag wat er toegevoegd moet worden opdat *iedereen* zich erin vinden kan.

Na veel overleg komen we tot het volgende voorstel van wat kerk zijn voor ons is:

- 'Geloof' is de basis
- 'Open' staat voor kerkzijn voor het dorp en naar buiten gericht
- 'Samenwerken' komt terug in de verschillende kleuren en kwasten, ook dat er kwasten al gebruikt zijn, ieder brengt zijn/haar eigenheid mee.
- 'Puzzel' is het geloof en kerkzijn met elkaar delen, dat is als een puzzel maken, we leggen ieder ons eigen stukje neer
- Iedereen mag mee doen met zijn/haar talenten



Na een welverdiende kop koffie/thee buigen we ons over de vraag: wat zijn de 4 belangrijkste aandachtspunten voor de eerste 4 jaar van onze nieuwe gemeente? Daarin formuleren we 4 focuspunten;

1. Pastoraat: aandacht voor hen die moeite hebben met het fusieproces, hoe zorgen we ervoor dat iedereen aangehaakt blijft of opnieuw aanhaakt. Het is belangrijk om goed te letten op de nodige verbindingen
2. Gezonde organisatie/bestuurlijke bemensing: Omzien naar elkaar in de nieuwe samenwerking, lukt het allemaal? Werken we onszelf niet 'over de kop'? Het bespreekbaar maken van onze kwetsbaarheid, die is niet weg als we eenmaal samen zijn. Hoe gaan we hiermee om? Kortom: zijn we toekomstgericht bezig?
3. Communicatie. Intern: kerkblad, kerkplus, website. Het zou fijn zijn als dit goed loopt en een verbindende schakel is voor ons als gemeente. Extern: hoe communiceren we naar de jeugd en naar het dorp, kunnen we hier actief mee bezig zijn.
4. Financiën: Hoe gaan we om met het geld dat ons is toevertrouwd. Wat is goed rentmeesterschap?

Het is een goede, intensieve en leerzame dag geweest die we afsluiten met een lunch en na het luisteren naar Lied 377, Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heren hand, gaan we huiswaarts.

Irene Hooij

Noteert u alvast in uw agenda: gemeenteavond dinsdag 25 maart a.s..

## Bijdragen veertigdagenkalender gevraagd



Wat zou het mooi zijn voor de komende veertigdagentijd (tijd van inkeer en bezinning, tijd van voorbereiding op het Paasfeest): een gezamenlijke veertigdagenkalender van en door mensen uit Wormerveer, Wormer en Jisp (maar iedereen is van harte uitgenodigd!). Daarom vragen we om uw bijdrage. Een bijdrage kan van alles zijn: een gedachte, een gebed, een regel, een vers, een gedicht, een liedtekst, een tekening, een foto, een recept.

Als het maar op enige manier betrekking heeft - maar neem dat vooral héél ruim (!) - op de weg naar Pasen.

Vanaf Aswoensdag tellen we 40 dagen - de zondagen niet meegerekend - tot Stille Zaterdag. Er zijn dus vele dagen in te vullen.

U kunt uw bijdrage tot 9 februari a.s. (liefst eerder!) sturen naar [otter@quicknet.nl](mailto:otter@quicknet.nl). Geef a.u.b. aan of u ermee instemt dat uw naam bij uw bijdrage vermeld wordt of dat u liever anoniem blijft. We zien uit naar uw inzendingen.

Kerkenraad Protestantse Gemeenten Wormerveer, Wormer/Jisp

## **Ring Zaanstreek**

### PANNENKOEKENDIENST

Pannenkoekenviering op 16 februari voor alle kinderen en hun ouders in de Zaanstreek

De jaarlijkse pannenkoekendienst voor alle kinderen (met hun ouders) in de Zaanstreek is op 16 februari. Het is een feestelijke dienst waarin de kinderen centraal staan en die afgesloten wordt met pannenkoeken eten in het bijgebouw van de Protestantse Kerk in Wormerveer. Heel de viering is in taal, lied, werkvorm, overdenking en gebed afgestemd op kinderen. We ontdekken hoe mooi het is om samen te eten, samen te vieren, samen te feesten. Dat hoort allemaal bij geloven in onze tijd. Kom samen met je ouders, neem je vriendjes mee, en ga genieten van een schitterende zondagmorgen. We starten om 10 uur in de Protestantse Kerk in Wormerveer, Noordeinde 21.

Ds. Johan Mulder en ds. Sjaak Visser

## Ringtheater in de Kogerkerk

**Nathan de Wijze**, door Kees Posthumus en Henk van Glabbeek

Nathan de Wijze is van oorsprong een toneelstuk uit 1799 geschreven door Gotthold Ephraim Lessing. Het verhaal speelt zich af in Jeruzalem ten tijde van de kruistochten. Een krijgsgevangen tempelier redt een Joods meisje uit de vlammen. Zij is de dochter van Nathan, een wijze, Joodse man. Als even later de sultan, destijds de baas van de stad, hem vraagt welk geloof Nathan uiteindelijk het meest overtuigend vindt, zoekt hij naar een antwoord. Hij vindt dat in de parabel van de drie ringen...



Kees Posthumus en musicus Henk van Glabbeek

brengen hun eigen versie van Lessings toneelstuk. Een verhaal over verbinding, tolerantie en humaniteit met verrassende plotwendingen en een knipoog naar onze eigen tijd.

Met prachtige, meditatieve muziek. Henk van Glabbeek bespeelt verschillende Oosterse instrumenten (o.a. de tar en de daf). De regie is in handen van Heleen Hennink.

Datum en tijd: vrijdag 7 februari 2025, 20.00 uur (zaal open vanaf 19.45 uur)

Locatie: Kogerkerk, Koog a/d Zaan (Kerkstraat 14)

Entree: gratis (collecte na afloop)

**Reserveren verplicht, mail naar [zaanstreekpkn@gmail.com](mailto:zaanstreekpkn@gmail.com)**

## “BIDDEN MET KRALEN “

Op **dinsdag 18 februari 2025** houdt **mevr. Ds. Sylvia Neuféglise - Vermeer** (predikant van de Protestantse Gemeente Midden West Friesland)

een lezing over **“Bidden met kralen”**.

**Aanvang 14.00 uur. Plaats: Nicolaaskerk, Kerkplein 1 in Krommenie**

Vele godsdiensten hebben gebedskettingen, zodat de mensen zich beter op het gebed kunnen concentreren. In deze lezing zal het gaan over de achtergrond en het gebruik van de rozenkrans, en wat het verband is met de andere godsdiensten die ook een gebedsketting hebben.

Nog niet zoveel mensen weten het, maar er is ook een protestantse gebedsketting. Ook over deze gebedsketting zal iets worden verteld. Tot slot zal de spreekster uitleg geven over de mala, de hindoeïstische gebedsketting.

Er zal op deze middag niet alleen veel te horen, maar ook veel te zien zijn. Na afloop van de lezing krijgt iedereen de gelegenheid om vragen te stellen en om de verschillende gebedskettingen van dichtbij te bekijken. U bent van harte uitgenodigd om deze lezing bij te wonen!



## **Uit de buurt**

### **Bijbelse reis naar Griekenland t.b.v. Kerk in Actie**

In de meivakantie wordt er een Griekenland-reis georganiseerd voor Kerk in Actie.

De eerste reis is o.l.v. van Ds. G. van Zanden uit Katwijk aan Zee, terwijl musicus Peter Wildeman de reis muzikaal omlijst. Deze reis is van d.v. 30 april t/m 7 mei 2025.

Thema: In de voetsporen van Paulus.

Tijdens de 8-daagse reis naar Griekenland gaan we in de voetsporen van Paulus. We vliegen met een rechtstreekse vlucht naar Thessaloniki. In deze omgeving was het dat de Macedonische man riep: Kom over, en help ons. De rondreis start hier. We doen aan Filippi, Amphipolis, Berea etc. Tijdens de reis zullen de predikanten stil staan bij de bijbelse taferelen, en daar ook over mediteren, ook zijn er ook enkele zangmomenten o.l.v. Peter Wildeman. Op zondag worden de kerkdiensten gehouden in het Hotel, waar de predikant hoopt voor te gaan en Peter Wildeman de dienst zal begeleiden. Tijdens de reis staan we regelmatig stil bij het werk van Kerk in Actie (o.a. vluchtelingen Lesbos), waar we ook voor zullen collecteren. We verblijven in uitstekende hotels. Indien u meewilt, adviseren we u niet te lang te wachten met boeken, daar er beperkt plaatsen zijn. Wilt u meer informatie over deze bijzondere reis en boeken, ga dan naar:

[www.zang-reizen.nl](http://www.zang-reizen.nl) en klik op Griekenlandreis.

De reis wordt reis-technisch uitgevoerd door ANWB/Fox-reizen.

## Zincafé Kogerkerk zondagmiddag 2 maart 2025

Spreker: Natascha van Weezel

Onderwerp: *Hoe houd je je hart zacht?*

*Een pleidooi voor het radicale midden in tijden van oorlog.*

Het Zincafé Kogerkerk is een Zaans Platform voor opinie en gesprek voor vraagstukken het raakvlak van zingeving, maatschappij en cultuur.

Natascha van Weezel schreef een veel gelezen essay onder deze titel - in drie maanden tijd beleefde het drie herdrukken. De titel ontleende ze aan een les van haar vader, de journalist Max van Weezel. Op moeilijke momenten zei hij tegen haar: 'houd je hart zacht'.

Op 7 oktober 2023 veranderde voor velen de wereld door de aanslag van Hamas in het zuiden van Israël op een muziekfestival en kibboetsen. Dat geldt zeker ook voor Natascha van Weezel. Haar familie is getekend door de Holocaust en als joods kind was ze vaak en graag bij haar familie in Israël en voelde ze zich er thuis. Nu twijfelt ze aan haar liefde voor het land onder leiding van Netanyahu en treurt ze om de vele doden en honger in Gaza. In de huidige gepolariseerde tijd word je min of meer gedwongen te kiezen vóór Israël en tégen Palestina of omgekeerd. Natascha weigert te kiezen en zoekt steeds weer de nuance en naar een verbindende positie in het midden. Zij gebruikt daarvoor de term 'het radicale midden'. De term 'radicaal' ontleent ze aan een gesprek tussen Arabisch-Israëliëse vredesactivisten. Eén van hen zei: 'Bij het woord radicaal denken mensen vaak aan geweld of terrorisme. Maar volgens mij is je 'vermeende vijand' een hand geven het meest radicale wat je kan doen. Dat is namelijk veel dapperder'.

Haar weigering te kiezen heeft z'n prijs: ze wordt geconfronteerd met heftig antisemitisme en wordt bedreigd. Is het nog wel verantwoord om haar geliefde Davidster te dragen? Toch is er voor haar geen andere keuze dan die in het radicale midden. Ze gaat de dialoog aan met Joden en Moslims en blijft hoopvol en vastberaden streven naar wederzijds begrip en benadrukt het belang van de zachte krachten in tijden van toenemende polarisatie.

Natascha van Weezel is auteur, documentaire maakster en columnist van Het Parool.

Haar boek "Hoe houd je je hart zacht?" is deze middag te koop.

gastheer is als gebruikelijk Jaap van Kampen.

**Plaats:** Kogerkerk, Kerkstraat 14, 1541 HA Koog aan de Zaan

**Aanvang:** 15.00 uur, kerk open vanaf 14.30 uur.

**Toegang:** gratis, na afloop collecte ter bestrijding van de onkosten.

Het is handig contant geld mee te nemen voor de consumpties en de collecte.

## Contact

### Kerktaxi

<u>Datum</u>	<u>Rijder</u>
2 februari	Irene Hooij
9 februari	Ger en Aafke Bakker
16 februari	Hans Andrea
23 februari	Klaas Wester
2 maart	Arine Jobse
9 maart	Hans Boerma

**Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met een andere chauffeur. Geen bericht inspreken!**

### Enkele belangrijke adressen

<b>Predikant</b>	ds. J.B. Mulder	<a href="mailto:predikant@pknwormerveer.nl">predikant@pknwormerveer.nl</a> Werkdagen dinsdag en donderdag
<b>Voorz. Kerkenraad</b>	Vacant	
<b>Scriba Kerkenraad</b>	Mw. I. Hooij	<a href="mailto:scriba@pknwormerveer.nl">scriba@pknwormerveer.nl</a>
<b>Penningmeester</b>	Dhr. M. Bakker	<a href="mailto:penningmeester@pknwormerveer.nl">penningmeester@pknwormerveer.nl</a>
<b>Administrateur</b>	Mw. I. Hooij	<a href="mailto:administrateur@pknwormerveer.nl">administrateur@pknwormerveer.nl</a>
<b>Coördinatie Pastoraat</b>	Dhr. H. Boerma	<a href="mailto:pastoraat@pknwormerveer.nl">pastoraat@pknwormerveer.nl</a>
<b>Diaconie</b>	Mw. L. Peelen	<a href="mailto:diaconie@pknwormerveer.nl">diaconie@pknwormerveer.nl</a>
<b>Kerkelijk bureau</b>	Mw. A. Jobse-Swart	<a href="mailto:kerkelijkbureau@pknwormerveer.nl">kerkelijkbureau@pknwormerveer.nl</a>
<b>Vertrouwens personen ring Zaanstreek</b>	Rob Bekenbrede Judith Danser Ingeborg Rovers Geraldine van der Putte	<a href="mailto:vp.ringzaanstreek.rob@gmail.com">vp.ringzaanstreek.rob@gmail.com</a> <a href="mailto:vp.ringzaanstreek.judith@gmail.com">vp.ringzaanstreek.judith@gmail.com</a> <a href="mailto:vp.ringzaanstreek.ingeborg@gmail.com">vp.ringzaanstreek.ingeborg@gmail.com</a> <a href="mailto:vp.ringzaanstreek.geraldine@gmail.com">vp.ringzaanstreek.geraldine@gmail.com</a> 075-6213378
<b>Kerk Nieuws</b>		<a href="mailto:kerknieuws@pknwormerveer.nl">kerknieuws@pknwormerveer.nl</a>
<b>Huur Kerk/Kosterij</b>	Dhr. H. Eelman	<a href="mailto:verhuur@pknwormerveer.nl">verhuur@pknwormerveer.nl</a>
<b>De Kosterij</b>	Noordeinde 20 1521 PA Wormerveer	075-6408799
<b>Bankrekening NL17 ING B0006181621 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wormerveer</b>		
<b>Bankrekening Diaconie NL 96 ING B0005157431 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Wormerveer</b>		
<b>Collectefonds NL 50 ING B0003503536 t.n.v. Collectefonds Protestantse Gemeente te Wormerveer</b>		